

# Orde van dienst 22 november: Gedachteniszondag

Voorganger: ds. Michiel Vastenhout  
Organist: Jan Nieuwkoop

Welkom en mededelingen

Lied (zang): Op Toonhoogte 88 vers 1 en 5

1. Kom tot ons, de wereld wacht.  
Heiland, kom in onze nacht,  
licht dat in de nacht begint,  
kind van God, Maria's kind.

5. Lof zij God in 't hemelrijk,  
Vader, Zoon en Geest gelijk,  
nu en overal altijd,  
nu en tot in eeuwigheid.

Stil gebed

Onze Hulp (beurtspraak):

L: Onze hulp is in de naam van de Heer

**A: Die hemel en aarde gemaakt heeft.**

L: Die trouw blijft van generatie op generatie

**A: En die niet loslaat waarmee Hij is begonnen.**

Groet

Moment van belijden:

*91. Wat geloof je over het leven na de dood?*  
Samen met alle heiligen ben ik met lichaam en ziel gericht op mijn Schepper. Mijn leven is nu al met Christus verborgen in God. Ik geloof dat als Jezus komt, ik een vernieuwd lichaam ontvang, niet gehinderd door gebreken.

*92. Wat is het eeuwige leven?*  
Dat God mij kent en ik Hem. Dat Hij voor altijd bij ons woont en wij bij Hem. Uiteindelijk zullen we Hem volkomen liefhebben en ongestoord genieten van zijn Rijk van vrede in een vernieuwde schepping.

Lied (zang): Psalm 73 vers 12 en 13 OB

*12. 'k Zal dan gedurig bij U zijn,  
in al mijn noden, angst en pijn;  
U al mijn liefde waardig schatten,  
wijl Gij mijn rechterhand woudt vatten.  
Gij zult mij leiden door Uw raad,  
o God, mijn heil, mijn toeverlaat.  
En mij, hiertoe door U bereid,  
opnemen in Uw heerlijkheid.*

*13. Wien heb ik nevens U omhoog?  
Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog,  
op aarde nevens U toch lusten?  
Niets is er, waar ik in kan rusten.  
Bezwijkt dan ooit, in bitt're smart  
of bangen nood, mijn vlees en hart,  
zo zult Gij zijn voor mijn gemoed  
mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed.*

Gebed om leiding van Gods Geest

Kinderlied (audio): OTH 524

1. Ik zit op het puntje van m'n stoel,  
het is zo spannend  
en ik ga op m'n tenen staan,  
ik ben verlangend  
naar die ene grote dag  
dat ik Hem ontmoeten mag.  
O, o, o, het is zo spannend.

*Refrein:*

Een hele nieuwe hemel, een hele nieuwe tijd,  
een hele nieuwe aarde vol gerechtigheid.

En dat is vrede voor de mensen,  
een wereld zonder grenzen,  
voor iedereen te eten  
en niemand wordt vergeten.  
Vlaggen in de boom,  
shaloom. Shaloom!

2. Ik zit op het puntje van m'n stoel  
in 't rond te speuren,  
en ik ga op m'n tenen staan,  
het gaat gebeuren,  
dat de wereld nieuw zal zijn  
zonder ziekte, zonder pijn.  
O, o, o, het gaat gebeuren.

Kinderen naar kinderkerk

## Schriftlezing: Judas vers 1-4, 17-25 (NBV)

<sup>1</sup> Van Judas, dienaar van Jezus Christus en broer van Jakobus. Aan allen die geroepen zijn en aan wie de liefde van God, de Vader, en de bescherming van Jezus Christus ten deel vallen.

<sup>2</sup> Barmhartigheid zij u, vrede en liefde, in overvloed.

<sup>3</sup> Geliefde broeders en zusters, het was mijn vaste voornemen u te schrijven over de redding van ons allen, maar ik zie mij nu genoodzaakt u in deze brief op te roepen om te strijden voor het geloof dat voor eens en altijd aan de heiligen is overgeleverd.

<sup>4</sup> Er hebben zich namelijk ongemerkt mensen onder u gemengd van wie het vonnis al lang geleden schriftelijk is vastgelegd: goddelozen, die de genade van onze God misbruiken als voorwendsel voor losbandigheid en die onze enige meester en Heer, Jezus Christus, verloochenen.

<sup>17</sup> Maar, geliefde broeders en zusters, denk aan wat de apostelen van onze Heer Jezus Christus al hebben gezegd: <sup>18</sup> 'Aan het einde van de tijd zullen er spotters komen, die zich laten leiden door hun goddeloze begeerten.' <sup>19</sup> Het zijn mensen die verdeeldheid zaaien en alleen op het aardse gericht zijn; ze hebben de Geest niet.

<sup>20</sup> Maar u, geliefde broeders en zusters, moet uw leven bouwen op het fundament van uw zeer heilige geloof. Laat u bij het bidden leiden door de heilige Geest, <sup>21</sup> houd vast aan Gods liefde, en zie uit naar de

barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus, die u het eeuwige leven zal schenken.

<sup>22</sup> Ontferm u over wie twijfelen <sup>23</sup> en red anderen door hen aan het vuur te ontrukken. Uw medelijden met nog weer anderen moet gepaard gaan met vrees; verafschuw zelfs de kleren die ze met hun lichaam bezoedeld hebben.

<sup>24-25</sup> De enige God, die de macht heeft u voor struikelen te behoeden en u onberispelijk en juichend van vreugde voor zijn majesteit te laten verschijnen, die ons redt door Jezus Christus, onze Heer, hem behoort de luister, de majesteit, de kracht en de macht, vóór alle eeuwigheid, nu en tot in alle eeuwigheid. Amen.

## Lied (zang): Psalm 17 vers 3 en 8 OB

3. Ik zet mijn *treden in Uw* spoor,  
*opdat mijn* voet niet *uit zou* glijden;  
wil *mij voor struikelen* bevrijden,  
en *ga mij* met Uw *heillicht* voor.  
Ik roep U *aan*, 'k *blijf op U* wachten,  
*omdat G', o God, mij* altoos redt,  
*ai, luister dan naar* mijn gebed,  
en neig Uw *oren tot mijn* klachten.

8. Maar (blij *vooruitzicht, dat mij* streelt!)  
ik *zal, ontwaakt, Uw lof* ontvouwen,  
U *in gerechtigheid* aanschouwen,  
*verzadigd* met Uw *Godd'lijk* beeld.

## Verkondiging

### Lied (zang): Op Toonhoogte 258

1. Leer mij uw weg, o Heer;  
leer mij uw weg.  
Schenk van uw kracht mij meer,  
leer mij uw weg.  
Houdt mij in evenwicht,  
dat 'k voor uw aangezicht.  
wandel in 't volle licht.  
Leer mij uw weg.

2. Als vrees soms 't hart benauwt,  
leer mij uw weg.  
Als zorg mijn dank verflauwt,  
leer mij uw weg.  
Help mij in vreugd' en pijn,  
noodweer of zonnenschijn,  
steeds blij in U te zijn.  
Leer mij uw weg.

3. Hoe ook mijn toestand wordt,  
leer mij uw weg.  
't Leven zij lang of kort,  
leer mij uw weg.  
Is dan mijn loop volbracht,  
vrees ik geen dood of macht,  
daar mijn ziel U verwacht.  
Leer mij uw weg.

4. Wat ook dit leven brengt,  
Hij is nabij.  
't Zij 't vreugd' of droefheid schenkt,  
Hij is nabij.  
Hoe sterk ook satans macht,  
Jezus geeft licht en kracht,  
ieder die Hem verwacht;  
Hij is nabij.

#### Gedenken van hen die ons ontvielen:

Klaasje Fluit - van Antwerpen.  
Zij overleed op 23 december en werd 83 jaar.  
Antonia (Toos) van de Nieuwegiessen – Noorloos.  
Zij overleed op 8 januari en werd 92 jaar.  
Gijsbertje Lamberta (Bertine) van Steenis – van der Kolk.  
Zij overleed op 1 juni en werd 42 jaar.  
Dirk Cornelis (Dick) Gouda.  
Hij overleed op 4 juli en werd 73 jaar.  
Grada Pieternella van Wijk – de Haan.  
Zij overleed op 6 augustus en werd 80 jaar.  
Antonia van Bergeijk (Toos) – Verduijn.  
Zij overleed op 24 september en werd 77 jaar.  
Cornelia (Corrie) van den Herik – Versteeg.  
Zij overleed op 4 november en werd 83 jaar.  
Dirk van den Herik.  
Hij overleed op 6 november en werd 83 jaar.  
Maria de Haan – Lankhaar.  
Zij overleed op 19 november en werd 96 jaar.

#### Stilte

#### Geloofsbelijdenis (gesproken): Twaalf Artikelen

Ik geloof in God de Vader,  
de almachtige Schepper  
van de hemel en van de aarde.  
Ik geloof in Jezus Christus,  
zijn eniggeboren Zoon, onze Heer,  
die ontvangen is van de Heilige Geest,  
geboren uit de maagd Maria.  
Die geleden heeft.  
Onder Pontius Pilatus is hij gekruisigd,  
gestorven en begraven,  
neergedaald in de hel.  
Maar op de derde dag  
is hij weer opgestaan uit de dood,  
opgevaren naar de hemel,  
waar hij zit aan de rechterhand van God,  
de almachtige Vader, waarvandaan hij komen zal  
om te oordelen de levenden en de doden.  
Ik geloof in de Heilige Geest.  
Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk,  
de gemeenschap van de heiligen.  
Ik geloof de vergeving van de zonden,  
de opstanding van het lichaam  
en een eeuwig leven. Amen.

#### Lied (audio): Maranatha (Sela)

1. Wanneer komt de dag? Wanneer, o God,  
zal de nacht voorgoed ten einde zijn?  
Komt de tijd dat alles anders wordt,  
er geen tranen en geen rouw meer zijn?

2. Iedereen zal zien hoe Jezus komt  
op de wolken met bazuingeschal.  
Vol van luister, stralend als de zon;  
Heer, hoe lang nog voor U komen zal?

#### *Refrein:*

Heel mijn hart juicht als ik U ontmoet!  
Wat een vreugde dat U bij mij blijft,  
voorgoed.  
Dan kniel ik neer, voor U mijn Heer.  
Jezus, wacht toch niet langer, kom!

3. Heer, wij zien met groot verlangen uit  
naar het eeuwig koninkrijk van God.  
Waar uw kerk zal stralen als uw bruid;  
met haar bruidegom verenigd wordt.  
*Refrein.*

4. Hef je handen op en kijk omhoog.  
Prijs de Heer, aanbid hem met ontzag,  
met een brandend hart vervuld van  
hoop.  
Jezus komt. Er is een nieuwe dag!  
*Refrein.*

Niets is beter dan bij U te zijn.  
Wat een vreugde om te leven zonder  
pijn.  
Dan kniel ik neer, voor U mijn Heer.  
Jezus, wacht toch niet langer, kom!  
Jezus, wacht toch niet langer, kom!

## Gebeden

### Aankondigen collecten:

1) Diaconie:

(NL41RABO0341531952)

2) Kerkbeheer en 3) Onderhoudsfonds

(NL09RABO0341543101)

### Morgen om deze tijd:

#### *Romeinen 15 vers 1-6:*

<sup>1</sup>Wij, de sterken, moeten de zwakken in hun kwetsbaarheid helpen en niet ons eigen belang dienen.

<sup>2</sup>Laat ieder van ons zich richten op het belang van de ander, op wat goed en opbouwend voor hem is. <sup>3</sup>Ook Christus zocht niet zijn eigen belang; integendeel, er staat geschreven: 'De smaad van wie u smaadt, is op mij neergekomen.'

<sup>4</sup>Alles wat vroeger is geschreven, is geschreven om ons te onderwijzen, opdat wij door te volharden en door troost te putten uit de Schriften zouden blijven hopen. <sup>5</sup>Moge God, die ons doet volharden en ons troost geeft, u de eensgezindheid geven die Christus Jezus van ons vraagt.

<sup>6</sup>Dan zult u eendrachtig en eenstemmig lof brengen aan de God en Vader van onze Heer Jezus Christus.

### Slotlied (zang): Op Toonhoogte 159 vers 1 en 2

1. Kroon Hem met gouden kroon,  
het Lam op zijne troon.  
Hoor, hoe het hemels loflied al  
verwint in heerlijk schoon.

Ontwaak mijn ziel en zing  
van Hem, die voor u stierf,  
en prijs Hem in all' eeuwigheen,  
die 't heil voor u verwierf.

2. Kroon Hem, der liefde Heer!  
Aanschouw Hem, hoe Hij leed.  
Zijn wonden tonen 't gans heelal  
wat Hij voor 't mensdom deed.  
De eng'len om Gods troon,  
all' overheid en macht,  
zij buigen dienend zich ter neer  
voor zulke wond're pracht.

3. Kroon Hem, de Vredevorst!  
Wiens macht eens heersen zal  
van pool tot pool, van zee tot zee.  
't Klink' over berg en dal.  
Als alles voor Hem buigt,  
en vrede heerst alom,  
wordt d' aarde weer een paradijs.  
Kom, Here Jezus, kom!

### Zegen

### **Komende diensten:**

Zondag 29 november gaat ds. Vastenhout voor. Die zondag vieren we het Avondmaal.

Voor deze zondag is aanmelden noodzakelijk. Immers, alleen dan hebben we een goed beeld van het aantal mensen dat naar de dienst wil komen. We vragen er begrip voor dat we ervan uitgaan dat wie zich aanmeldt, ook deelneemt aan de Maaltijd. Wél zijn onze kinderen 's morgens ook welkom in de dienst! Opgave kan via een mail naar [opgave@hervormdeethendrongelen.nl](mailto:opgave@hervormdeethendrongelen.nl) of via een berichtje aan uw wijkouderling of de predikant. Doe dit uiterlijk zondag 22 november. We laten u dan weten in welke dienst we u verwelkomen zullen.

### **Vesper Heilig Avondmaal:**

Woensdagavond 25 november houden we in de kerk een vesper als voorbereiding op de viering van het Avondmaal. Welkom! Uiteraard is deze viering ook te volgen via [kerkomroep.nl](http://kerkomroep.nl).

### **Activiteiten:**

Volgende week maandag 23 november is er weer On Track, om 16 uur.

Op dinsdag 24 november komt om 20 uur Tiengroep 2 bij elkaar.

Woensdag 25 november komen de huiskringen bij elkaar, om 20.30 uur in De Hoeksteen (met de mogelijkheid online aan te haken).

