

Voetius 37 Eethen en Drongelen

Dienst: Zondag 13-11-2022

9.30 uur: Ds A. Hamstra, Bergen op Zoom

Kinderoppas: Voor de kleinsten is er elke morgendienst oppas beschikbaar in De Hoeksteen. Wilt u hier als (groot)ouders gebruik van maken? Laat dit dan uiterlijk zaterdag om 12.00 uur weten door een telefoontje of berichtje naar 06-30360040 (Ingrid).

Kinderkerk: Tijdens deze dienst is er kinderkerk onder leiding van Christa met als onderwerp: God en Job praten met elkaar

Kerkauto: Heeft u vervoer nodig om naar de dienst te komen? Bel dan even met 06-30737199 (Andries van Klij).

Rekeningnummers: We delen de rekeningnummers van de diaconie (NL41RABO0341531952) en van het kerkbeheer (NL09RABO0341543101). Uiteraard bevelen we alle collectes die hieronder genoemd worden van harte aan!

Collecten:

De eerste collecte is voor de diaconie

De **tweede** collecte is voor het kerkbeheer.

De **derde** collecte is voor het beeld en geluidsfonds

Berichten van onze kerkelijk werker:

Morgenstilte in Eethen

Tijdens de laatste vergadering van de kerkenraad is het voorstel besproken om te starten met een zogeheten morgengebed in ons prachtige kerkje in Eethen. Naast de plek om onze Erediensten te houden is dit ook een unieke plek van stilte, bezinning en gebed. Leest u rustig de beschrijving en wees welkom en neem gerust mensen mee!

Morgenstilte

stilte | op adem komen | kerk | lezing en gebed | muziek | kaarsen

In het prachtige kerkje van Eethen is er de komende tijd om de twee weken op donderdagochtend Morgenstilte. Een half uur van stilte, gewoon even in de kerk zijn, muziek, een korte lezing uit de Bijbel, gebed. Vanaf 9:15u is de kerk geopend; om 9:30 begint Morgenstilte. Iedereen, vanuit elke achtergrond dan ook, is van harte welkom.

Data: 17 november, 1 december, 15 december, 5 januari, 19 januari, 2 februari, 16 februari

Bijbelvertalingen

De Bijbel klinkt vertrouwt maar is niet altijd even gemakkelijk om te lezen. Integendeel, de tijd en cultuur waren zo anders als in onze dagen. Toch is de Bijbel bij uitstek de manier waarop we God leren kennen. De laatste keer dat ik mocht voorgaan stonden we stil bij het gesprek tussen de Heer Jezus en de Samaritaanse vrouw bij de bron. Ook zij mocht Jezus leren kennen als haar Messias. Wij kennen Hem uit de Bijbel. En Hij is met ons door de Heilige Geest, waardoor we Hem ook mogen leren kennen in ons dagelijks leven.

Om de Bijbel te lezen moet je wel de taal begrijpen. Ook kan het lezen van een tekst in verschillende vertalingen iets heel moois opleveren. Of een vertaling die je nog nooit hebt gelezen. Dat overkwam mij bij het lezen van de Basis Bijbel. In boekvorm of als app op je smartphone. Maar ook als ik in het Engels lees. De NIV-vertaling is een van de opties. Maar zeker voor jongeren is The Message heel gaaf. Het is geen letterlijke, woord-voor-woord-vertaling maar veel meer een samenvattende, toegepaste vertaling. Uiteraard ook in boekvorm verkrijgbaar, maar ook online te vinden (www.biblegateway.com) of als app (Bible Gateway).

Koffiemiddag

Op D.V. donderdag 17 november vanaf 14:00 uur is er weer een ontmoetingsmiddag in De Hoeksteen. Er is koffie en thee en er zijn spelletjes waaronder een sjoelbak. Ook zijn er mensen die dit alles organiseren. Met andere woorden: alles staat klaar, weet u zich van harte welkom om ook te komen. Voelt u zich vooral ook vrij. Er zijn velen die al langere tijd niet meer in de kerk zijn geweest of durfden de stap niet aan naar het ontmoeten van elkaar, misschien is dit voor u een mooie eerste stap. We hopen op veel belangstelling en op goede ontmoetingen. Welkom!

Omzien naar elkaar

Dhr. Wim van der Kolk is inmiddels vrij goed gewend geraakt aan het verblijf in Het Zonnelied in Ammerzoden. Goede zorgen en 'een dak boven het hoofd' doen hem goed. Geen gemakkelijke tijden en soms verwarrend.

Al eerder werd genoemd ons gemeentelid de heer Henk Dalmeijer, Wijnpeerhoef 1. De onderzoeken zijn nog gaande, dat is afwachten. Het valt niet mee om te merken dat veel dingen in het leven beperkter worden. Daarnaast doet het hem goed om zorg te ontvangen van familie en van o.a. de zorg aan huis.

Meeleven doet goed! Een kaartje, een bezoekje, iets ogenschijnlijk kleins kan veel doen. En bidt u mee? Voor kracht en de vrede van God?

Van harte alle goeds, pastor Kees Pastoor 06 573 230 18

JV de Brug

Beste jongeren!

De avonden worden weer sneller donker! Daarom is het weer tijd voor een gezellige avond met zijn allen

binnen! A.s. vrijdag willen we samen gezellig naar een film kijken!

We starten om 20 uur in de Korenschoof te Babyloniënbroek.

Laat even via onze groepsapp weten wanneer je komt! Mocht je vervoer nodig hebben, dan mag je dit ook laten weten in de groepsapp! Tot vrijdag!

Groetjes de Leiding!

Verantwoording kerkbeheer gewone maand CVK € 285.04, onderhoudsfonds € 98.36, instandhouding predikantsplaats € 57.60, verwarmingsfonds € 46.95, quotum afdracht € 65.-, verjaardagsfonds Eethen okt. € 67.05, verjaardagsfonds Drongelen € 176.90, via bank CVK diverse doeleinden € 373.-

Voetius: We verzoeken u de informatie voor de Voetius naar voetius@hervormdeethendrongelen.nl te sturen. De kopij voor de volgende Voetius kunt u inleveren tot maandag 14 november 12.00u bij bovenstaand mailadres.

Tenslotte: Een hartelijke groet namens de kerkenraad, Janneke Rochat