

## Voetius 27-08-2024: Eethen en Drongelen

### Diensten: Zondag 1 september 2024

9:30uur Ds. M.H. Vastenhout uit Sliedrecht. (viering Heilig Avondmaal)

**Kinderoppas:** Voor de kleinste kinderen is er iedere morgendienst oppas beschikbaar in De Hoeksteen. Wilt u hier als (groot)ouders gebruik van maken? Laat dit dan uiterlijk zaterdag voor 12.00 uur weten door een telefoontje of berichtje naar 06-30360040 (Ingrid).

**Kinderkerk:** Deze zondag is er geen kinderkerk, omdat we het Heilig Avondmaal hopen te vieren. Collecten:

De **eerste** collecte is bestemd voor stichting Stéphanos. *Deze stichting zet zich in voor de toekomst van kinderen in Malawi en Zambia. In Malawi bieden zij vanuit Bijbels perspectief diaconale hulp en (Bijbel)onderwijs aan de meest kwetsbaren, namelijk (wees)kinderen. In Zambia zetten zij zich in om mensen in aanraking te brengen met Gods Woord en om mensen in nood psychische, materiële en geestelijke ondersteuning te bieden.*

De **tweede** collecte is bestemd voor het kerkbeheer.

De **derde** is bestemd voor de Quotumafdracht.

De **Avondmaalscollecte** is bestemd voor de Herberg.

**Rekeningnummers:** We delen de rekeningnummers van de diaconie (NL41RABO0341531952) en van het kerkbeheer (NL09RABO0341543101) en bevelen alle collectes van harte bij u aan.

**Bij de diensten:** Deze zondag hoopt onze oud-predikant Ds. Vastenhout de dienst te leiden en vieren we het Heilig Avondmaal.

Ter voorbereiding delen we een lied van Sela, Samen eten wij:

*Wij nemen aan de tafel plaats*

*met ieder die gelooft.*

*U maakt dat wij één lichaam zijn*

*met Jezus als ons hoofd.*

*Hier deelt U ons vrijgevig uit;*

*het brood, de beker wijn.*

*U breekt en schenkt Uzelf aan ons,*

*wil onze maaltijd zijn.*

*Samen eten wij, samen delen wij.*

*Er is brood voor iedereen.*

*Proef de liefde, wij zijn welkom.*

*Hier aan tafel zijn wij één.*

*Wij willen zoals Jezus zijn,*

*veranderd naar Zijn beeld;*

*een lichaam dat ruimhartig geeft,*

*het goede leven deelt.*

We hopen u te ontmoeten in de dienst en wensen elkaar een gezegende dienst toe.

**Kerkauto:** Heeft u vervoer nodig om naar de dienst te komen? Bel dan even met 06-30737199 (Andries van Klij).

### **Samen kerk-zijn:**

**Meeleven:** We leven mee met David Ramaekers (zoon van Simon) en zijn vriendin Adeline die een ernstig auto-ongeluk hebben gehad tijdens hun vakantie in Albanië. Dankbaar mogen we melden dat de situatie van David stabiel is, het herstel zal voor beide maanden gaan duren.

Ook leven we mee met Jacqueline Fluit.

Wilt u aan hen denken in uw gebed?

*Morgenstille:* Deze week zijn we weer begonnen met de morgenstilles. Een moment van rust, bezinning, inspiratie, gebed en een woord van God. De volgende data zijn: 11-9, 25-9, 23-10, 6-11, 20-11, 4-12 en 18-12. We beginnen om 9.30u en de kerk is open vanaf 9.15u. Van harte welkom!

*Verjaardagsfonds: Herhaalde oproep:* We zijn dringend op zoek naar vrijwilligers die de verjaardagskaarten willen rondbrengen. In het bijzonder voor de maand november. Wie wil ons helpen met dit stukje gemeentewerk?

**Collectemunten:** Op dinsdag 3 september kunt u van 19.00-19.30uur weer collectemunten kopen in de hoeksteen.

**Startweekend:** Deze staat gepland voor 14 en 15 september. U ontvangt nog een uitnodiging.

**Voetius:** Kopij voor de volgende Voetius kunt u vóór maandag 2 september 18.00 uur inleveren bij Inge Riphagen (06-12160060) of [voetius@hervormdeethendrongelen.nl](mailto:voetius@hervormdeethendrongelen.nl).

**Ten slotte:**

*De Heer is mijn Herder.*

*Hij is alles wat ik nodig heb.*

*Hij brengt mij tot rust en geeft nieuwe kracht.*

*Hij leidt mij steeds verder op de juiste weg die ik moet gaan.*

*De Heer is mijn Herder!*

Hartelijke groet namens de kerkenraad,

Inge Riphagen