

## Voetius 03-10-2024: Eethen en Drongelen

### Diensten: Zondag 6 Oktober 2024

9:30uur Ds. C. van Andel uit Amsterdam.

18.30uur Dhr. A. Knevel uit Bussum. m.m.v Interkerkelijk koor Barechja.

**Kinderoppas:** Voor de kleinste kinderen is er iedere morgendienst oppas beschikbaar in De Hoeksteen. Wilt u hier als (groot)ouders gebruik van maken? Laat dit dan uiterlijk zaterdag voor 12.00 uur weten door een telefoontje of berichtje naar 06-30360040 (Ingrid).

**Kinderkerk:** Deze zondag is er kinderkerk onder leiding van Annemarie Gouda. Het thema deze zondag is: Jezus, Mozes en Elia. Een verhaal wat iets vertelt over de macht van Jezus. Centraal staat: Mattheüs 17: 1-13 een verhaal dat laat zien van wie Jezus zijn macht heeft gekregen.

Collecten:

De **eerste** collecte is bestemd voor kerk in Israël. *Joodse en Palestijnse jongeren ontmoeten elkaar zelden. Ze spreken verschillende talen, zijn opgegroeid in een andere cultuur en gaan naar aparte scholen. De organisatie Sakada-Reut organiseert gezamenlijke activiteiten op middelbare scholen en universiteiten. Jongeren van verschillende nationaliteiten gaan samen in gesprek en leren elkaar beter kennen. Ze horen verhalen over elkaars geschiedenis en ontdekken dat onderling begrip veel verschillen kan overbruggen.*

De **tweede** collecte is bestemd voor het kerkbeheer.

De **derde** is bestemd voor het onderhoudsfonds.

**Rekeningnummers:** We delen de rekeningnummers van de diaconie (NL41RABO0341531952) en van het kerkbeheer (NL09RABO0341543101) en bevelen alle collectes van harte bij u aan.

**Bij de diensten:** Op deze Israëlzondag hoopt Ds. C. van Andel de dienst te leiden.

In de avonddienst gaat Dhr. Andries Knevel voor. Het thema van deze dienst is: Genade zo oneindig groot! Dit n.a.v. Psalm 30:6. Interkerkelijk koor Barechja verleent muzikale medewerking. Na afloop van deze dienst wordt er koffie of thee geschonken in het koor van de kerk.

We hopen u te ontmoeten en wensen elkaar gezegende diensten toe.

**Kerkauto:** Heeft u vervoer nodig om naar de diensten te komen? Bel dan even met 06-30737199 (Andries van Klij).

### Samen kerk-zijn:

*Meeleven:* We leven mee met David Ramaekers die enige vooruitgang boekt met zijn gezondheid, maar nog een lange weg van revalidatie te gaan heeft, in dit medeleven betrekken we ook zijn vriendin die nog veel operaties moet ondergaan om geheel te herstellen.

We denken aan Jacqueline Fluit die afgelopen week een verdrietig bericht te horen kreeg in het ziekenhuis. We leven ook mee met hen die we niet bij naam noemen, maar die zorgen hebben om hun gezondheid en met iedereen die daar dichtbij staat.

Wilt u aan hen denken in uw gebed?

### Agenda:

Op donderdag 10 oktober staat de eerste ontmoetingsmiddag voor dit seizoen gepland. We beginnen om half 2 met koffie en iets lekkers, we kletsen gezellig met elkaar. We sjoelen of doen een ander spelletje. Deze middag is voor **iedereen**, voelt u zich alleen of soms een beetje eenzaam of heeft u gewoon zin in een gezellige middag? U\jij bent van harte welkom! We sluiten de middag rond half 4 af.

Op 9 oktober staat de volgende morgenstille gepland. De kerk is open vanaf 9.15u en we beginnen om 9.30u. Een moment van stilte, rust, een woord van God en gebed. Weet u welkom!

**Kerkrentmeesters:** Andries van Klij heeft aangegeven te gaan stoppen met de administratie van de kerk. We zijn dus op zoek naar iemand die deze taak over wil nemen. Heeft u interesse of vragen hierover, dan kunt u zich wenden tot de kerkrentmeesters.

**Voetius:** Kopij voor de volgende Voetius kunt u vóór maandag 7 oktober voor 18.00uur inleveren bij Inge Riphagen (06-12160060) of [voetius@hervormdeethendrongelen.nl](mailto:voetius@hervormdeethendrongelen.nl).

### Ten slotte:

*Heer, laat ons delen in Uw geduld als wij het geduld niet meer kunnen opbrengen.*

*Laat ons delen in U moed als wij de moed verliezen.*

*Laat ons delen in Uw liefde als onze liefde koud is geworden.*

*Als onze woorden tekortschieten Heer, vul ons dan met Uw woorden.*

*Als wij niet meer verdraagzaam zijn, laat ons dan delen in Uw lange adem. Amen.*

Hartelijke groet namens de kerkenraad,

Inge Riphagen