

Voetius 10 Eethen en Drongelen

Dienst: Zondag 26-3-2023

09:30 uur: ds. M. Meijer, Engelen

Kinderoppas:

Voor de kleinsten is er elke morgendienst oppas beschikbaar in De Hoeksteen. Wilt u hier als (groot)ouders gebruik van maken? Laat dit dan uiterlijk zaterdag om 12.00 uur weten door een telefoontje of berichtje naar 06-30360040 (Ingrid vd Herik)

Kinderkerk:

Tijdens de morgendienst is er kinderkerk onder leiding van Annemarie met als onderwerp: Wie zeggen de mensen dat ik ben?

Kerkauto:

Heeft u vervoer nodig om naar de dienst te komen? Bel dan even met 06-30737199 (Andries van Klij)

Rekeningnummers:

We delen de rekeningnummers van de diaconie (NL41RABO0341531952) en van het kerkbeheer (NL09RABO0341543101). Uiteraard bevelen we alle collectes die hieronder genoemd worden van harte aan!

Collecten: De **eerste** collecte is voor het Nederlands Bijbelgenootschap. Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG) brengt al meer dan 200 jaar de Bijbel dichtbij. Zij willen dat mensen in binnen- en buitenland toegang krijgen tot de Bijbel. Want in de Bijbel horen wij Gods boodschap van liefde voor de wereld, die ons in beweging brengt en onze weg verlicht.

Het NBG wil dat ieder mens de Bijbel als bron voor zijn of haar leven kan ontdekken, lezen en omarmen. Voor Nederland en Vlaanderen werken ze bijvoorbeeld aan verschillende Bijbelvertalingen, debijbel.nl, en de app Mijn Bijbel. Daarnaast gebruiken duizenden kinderen de kinderdienstmethode *Bijbel Basics* en boeken als de *Samenleesbijbel* of de *Prentenbijbel*. Zo ervaren ook nieuwe generaties de rijkdom van de Bijbel.

Ook wereldwijd brengt de NBG de Bijbel dichtbij. Als mensen de Bijbel niet kunnen lezen in de taal van hun hart, werken ze samen met vertalers ter plaatse aan een vertaling. Het NBG wil er ook voor zorgen dat de Bijbel voor mensen bereikbaar is. Daarom zorgen ze voor gratis Bijbels of goedkope edities, of helpen bijvoorbeeld mee aan een audio-versie. En ze ontwikkelen samen met andere Bijbelgenootschappen kinderproducten, omdat ze willen dat ieder kind de kans krijgt om kennis te maken met de Bijbel. Want de NBG gelooft dat de Bijbel er is voor iedereen.

De **tweede** collecte is voor het kerkbeheer

De **derde** collecte is voor het beeld en geluidfonds

Berichten van onze kerkelijk werker:

Tot rust komen

In het afgelopen Morgengebed stond Psalm 131 centraal. Daar zien we het beeld van een kind op de arm van zijn moeder. 'Zo heb ik mijn ziel tot rust gebracht.' En daarbij spreekt de schrijver uit dat hij hierbij zijn blik, zijn focus, gericht houdt op God. Alleen dat geeft hem werkelijk vrede.

Die vrede is zo nodig. Die vrede is soms zo moeilijk te pakken, vast te houden, terug te krijgen. Voor je weet ben je hard aan het werk om tot rust te komen. Hoe gek het ook klinkt. En natuurlijk kun je door iets te gaan doen meer rust ervaren. Een wandeling, even lekker lezen, luisteren naar muziek, een goed gesprek. Dat helpt ons lichaam en onze geest om even te ontspannen. En vanuit die ontspanning mag je dan ook je blik richten op onze hemelse Vader, die we hier even mogen zien en ervaren als een moeder. Want zo is onze God ook.

We hebben hierin ook elkaar nodig. We mogen elkaar verbonden weten binnen de kerk: anderen steunen ons door het gebed en het geloof, het vertrouwen in God dat we soms zelf misschien even kwijt zijn. Daarmee is de kerk eigenlijk ook een beetje onze moeder. Daar wordt, samen met de andere levende stenen, Gods vrede en liefde gegeven, ontvangen en uitgedeeld. In het Avondmaal, het vieren, zingen, dankzeggen, bidden, het Woord en het geloof.

Hoe dan ook, ik bid u en jou toe dat je de vrede van God mag ervaren. Vrede die verstand, gevoel en omstandigheden te boven gaat, draagt en doordringt. Net als bij een kind op de armen van mama.

Vrede en alle goeds, Kees Pastoor

Omzien naar elkaar

Mw. Willy de Haan - van Achterberg is geopereerd aan haar heup, de operatie is goed verlopen. Ze verblijft voorlopig (in ieder geval deze week) nog in het Elisabeth-ziekenhuis, etage 4, kamer 424. Een goed herstel en veel geduld en kracht toe gebeden.

Mw. Henny de Haan – van Heijst heeft een pacemaker gekregen en is weer thuis op nummer 19 in Dronge-
len. Met haar zijn we dankbaar, alle goeds gewenst en toe-gebeden!

Van harte alle goeds, Kees Pastoor, 06 573 230 18

Meeleven

Nel van Gils heeft al geruime tijd last van haar schouder en moet er nu aan worden geopereerd.

Haar hobby orgelspelen lukt niet meer en dat is voor haar een enorme tegenvaller.

Het ziet er naar uit dat ze de rest van het jaar geen diensten meer muzikaal kan begeleiden.

Wil je haar een bemoediging sturen? Haar adres is Hoekkampstraat 37, 4255 VR Nieuwendijk.

Bijbelkring

Het jaarthema van de bijbelkring was dit jaar "Aan tafel".

We willen dit thema afronden op maandag 27 maart met een maaltijd.

De maaltijd is om 18:30 in de Hoeksteen en wordt door de eigen leden verzorgd.

Daarna willen we om 20 uur een preekbespreking houden over de dienst van zondagmorgen 26 maart.

Zo rond 21:30 willen we de avond afsluiten.

Iedereen is hartelijk welkom om voor het eerst of opnieuw mee te doen.

Schroom niet als je de niet de hele avond kan, maar een bepaald deel mee wilt doen.

Graag wel even van te voren opgeven, als je mee wilt eten.

Govert verzorgt het hoofdgerecht, Ankie zorgt voor het toetje, Theo heeft de leiding.

Opgeven kan bij een van de leden of via webmaster@hervormdeethendrongelen.nl

Graag tot ziens!

Special Nights:

We kijken terug op een geslaagd seizoen. In de periode van september 2022 tot en met maart 2023 hebben we leuke activiteiten georganiseerd. Gemiddeld waren er 15 kinderen aanwezig met uitschieters richting 20 kinderen. We zijn begonnen met het landelijke spel Sirkelslag wat door diverse kerkclubs door heel Nederland is gespeeld. Wat waren de kids fanatiek!

Ook hebben we een avond lekkere dingen gebakken en natuurlijk was proeven ook een prima bezigheid.

Er was ook een sportieve avond in de gymzaal. Hierbij werden de onderlinge krachten op een leuke manier gemeten.

Het uitstapje glowgolven in Waalwijk viel ook prima in de smaak. Natuurlijk met een snackje en limonade na afloop. De "ouderwetse" spelletjesavond zorgde voor tevreden gezichten. De bioscoopavond zorgde ook voor een gezellig samenzijn. Ook werden de kinderen creatief uitgedaagd met een workshop naar keuze; linsnede maken of make-up workshop.

Afsluiting clubs:

Op donderdag 6 april a.s sluiten we het seizoen af samen met de club Benjamin met een gezellige middag.

En net als bij de start van het nieuwe winterwerk seizoen hopen we weer op zo'n leuke club kinderen! We kijken er nu al naar uit! Ook speciale dank aan alle tieners, hulpouders en gemeenteleden die ons hierin hebben geholpen!

Namens de leiding van de club: Jolanda en Kristel.

Voetius:

We verzoeken u de informatie voor de Voetius naar voetius@hervormdeethendrongelen.nl te sturen. De kopij voor de volgende Voetius kunt u inleveren tot maandag 28 maart 12.00u bij bovenstaand mailadres.

Tenslotte:

Een hartelijke groet namens de kerkenraad, Janneke Rochat