

Voetius 23-09-2021: Eethen en Drongelen

Dienst:

Zondag 26-09-2021

9.30 uur: Ds. A. Hamstra (*Zuidland*)

- *Kinderoppas:*
Voor de kleinsten is er elke morgendienst oppas beschikbaar in De Hoeksteen. Wilt u hier als (groot)ouders gebruik van maken? Laat dit dan uiterlijk zaterdag om 12.00 uur weten door een telefoontje of berichtje naar 06-30360040 (Ingrid).
- *Kinderkerk (groep 1-6 basisschool):* Jolanda Gouda. Deze week gaat het verhaal over Esther verder. Esther 8: 3-17 staat centraal, waarin we horen hoe Esther het Joodse volk redt.
- *Kerkauto:* Heeft u vervoer nodig om naar de dienst te komen? Bel dan even met 06-30737199 (Andries van Klij).
- *Rekeningnummers:*
We delen de rekeningnummers van de diaconie (NL41RABO0341531952) en van het kerkbeheer (NL09RABO0341543101). Uiteraard bevelen we alle collectes die in dit overzicht genoemd worden van harte aan!
- *Collecten:*
De **eerste** collecte is bestemd voor de diaconie.
De **tweede** collecte is voor het kerkbeheer.
De **derde** is bestemd voor het onderhoudsfonds.
- *Bij de dienst:*
Deze zondag verwelkomen we een oud-predikant in onze gemeente. We heten u van harte welkom, zowel fysiek in de kerk als via de online weg.

Omzien naar elkaar:

Overleden:

Afgelopen maandag, 20 september, overleed mevr. Dirry Kuijpers in de leeftijd van 77 jaar.

Zij woonde op de Lindestraat in Eethen, maar verbleef de laatste drie weken in het ziekenhuis en in het hospice.

Al jaren was Dirry ziek, maar elke keer waren er behandelingen mogelijk. Ondanks haar ziekte was Dirry altijd vol geloof en vertrouwen. Dat straalde ze ook uit naar de mensen om haar heen, vorige maand deed zij zelfs nog bezoekjes als lid van de HVD.

Een paar weken geleden kwam echter het bericht dat er geen behandeling meer mogelijk was. De laatste dagen ging Dirry snel achteruit. Ze overleed vredig in het bijzijn van haar kinderen.

Zaterdagmiddag 25 september vindt de begrafenis plaats, na een dienst die om 13:30u begint in de Kerk in Eethen. De dienst en de begrafenis op de begraafplaats aldaar vinden in besloten kring plaats. Er is voor iedereen ruimte om de familie te condoleren op vrijdagavond 24 september, van 19:30u tot 20.30u in de Hoeksteen.

We bidden de familie en allen die Dirry zullen missen, van harte Gods troost en nabijheid toe.

Coronamaatregelen:

Waarschijnlijk heeft u al vernomen dat er vanaf 25 september verdere versoepelingen zijn van de maatregelen. In de loop van deze week wordt er vanuit de PKN een nieuw protocol verwacht, wij wachten als kerkenraad op dit protocol. Daarna zullen wij u informeren hoe we dit gaan toepassen in onze kerk.

Startweekend:

We mogen terugkijken op een gezellige zaterdag, de zon scheen, er was koffie met gebak, er waren frietjes met snacks. Voor de kinderen spelletjes en onze jongeren bumperballen. Maar het fijnste was om elkaar te ontmoeten en te spreken. In kleine groepen mochten we nadenken over vragen die te maken hebben met ons gemeente zijn. De antwoorden zijn verzameld en worden tijdens de eerstvolgende kerkenraadsvergadering verder besproken met de denktank. Zondag hadden we een mooie dienst waarin we hoorden over de bouwstenen van onze gemeente, dat zijn wij zelf! Bij de uitgang kregen we een doosje mee met een briefje met 1 van de taken in onze gemeente.

Dat mogen we gebruiken om te bidden dat meer mensen een bouwsteen van onze kerk willen zijn. Mede door de organisatoren is dit een geslaagd openingsweekend geworden!

Kringen:

Met de start van het winterwerk starten ook de kringen weer. De Hoeksteenkring komt op maandag 27 september bij elkaar en de huiskring op woensdag 29 september. De gemeenteleden die voorheen al deelnamen aan een kring, hebben via de appgroep meer informatie ontvangen. Mocht u, mocht jij niet deelnemen aan een kring, maar wilt u, wil jij graag een keertje aansluiten? Laat het dan aan 1 van de kerkenraadsleden weten, dan geven wij graag meer informatie.

Catechisatie:

Ook de catechisatie gaat weer van start. We zijn dankbaar dat onze tieners bij de groepen in Babyloniënbroek mogen aansluiten. De eerste avond is op woensdag 29 september. De groep 15- start om 18.45 uur, de 15+ groep start om 19.45 uur. Voor de 18+ groep, nemen wij als kerkenraad contact op met jullie.

J.V. De Brug:

J.V. De Brug gaat weer van start! Op vrijdag 1 oktober staat de eerste avond gepland, aanmelden is niet nodig. We starten om 20:00uur in de Korenschoof (adres: Broeksestraat 7 te Babyloniënbroek). Op deze avond willen we gezellig even bijkletsen en mogelijk kennis maken met nieuwe leden. Het kennis maken willen op een spannende manier gaan doen. Ben je niet bang in het donker? En durf je een uitdaging wel aan? Kom dan op 1 oktober naar startavond van de J.V.! Iedereen die op het voortgezet onderwijs zit, is van harte welkom! Groetjes de Leiding van J.V. De Brug.

Collectemunten:

Op dinsdagavond 5 oktober kunt u van 19.00 tot 19.30 uur terecht bij br. Cock van Wijk, die in De Hoeksteen de collectemunten voor u klaar heeft liggen.

Verantwoording:

Hanneke Meijvogel ontving € 100 voor de kerk. Dank aan de gevers!

Voetius

Kopij voor de volgende Voetius kunt u vóór maandag 27 september 18.00 uur inleveren bij Raymond Riphagen.

E-mail: scriba@hervormdeethendrongelen.nl

Tel.: 06-83240234

Ten slotte:

“God beloofde geen dagen zonder pijn; lachen zonder verdriet, geen zon zonder regen, maar Hij beloofde: kracht voor de dag, troost voor de tranen en licht voor onderweg.” – Dagelijkse broodkruimels

Een hartelijke groet, namens de kerkenraad
Raymond Riphagen