

Voetius 02-12-2021: Eethen en Drongelen

Dienst:

Zondag 05-12-2021

9.30uur: Ds. J. Mulderij **Viering Heilig Avondmaal**

- *Kinderoppas:*
Voor de kleinsten is er elke morgendienst oppas beschikbaar in De Hoeksteen. Wilt u hier als (groot)ouders gebruik van maken? Laat dit dan uiterlijk zaterdag om 12.00 uur weten door een telefoontje of berichtje naar 06-30360040 (Ingrid).
- *Kinderkerk:* Deze zondag vieren we het Heilig Avondmaal daarom is er deze week geen kinderkerk.
- *Kerkauto:* Heeft u vervoer nodig om naar de dienst te komen? Bel dan even met 06-30737199 (Andries van Klij).
- *Rekeningnummers:*
We delen de rekeningnummers van de diaconie (NL41RABO0341531952) en van het kerkbeheer (NL09RABO0341543101). Uiteraard bevelen we alle collectes die in dit overzicht genoemd worden van harte aan!
- *Collecten:*
 - De **eerste** collecte is bestemd voor de diaconie.
 - De **tweede** collecte is voor het kerkbeheer.
 - De **derde** is bestemd voor de instandhouding van de predikantsplaats.
 - De Avondsmaalcollecte is bestemd voor de Herberg.

Bij de dienst: Aanstaande zondag vieren we het Heilig Avondmaal. U bent van harte welkom om de maaltijd van de Heer mee te vieren. Uiteraard kan dit in de kerk, maar zoals het afgelopen periode steeds is geweest is het ook mogelijk om de maaltijd van de Heer thuis mee te vieren. Brood en wijn kunt u op zondagochtend vanaf 09.00 ophalen in de toren van de kerk.

We zien uit naar een mooie, bemoedigende viering van het Avondmaal!

Gemeenteavond: We kijken met dankbaarheid terug op de gemeenteavond. We zijn blij met de betrokkenheid vanuit de gemeente, en gaan de komende tijd in gesprek met gemeenteleden die met ons willen optrekken. Binnenkort volgt terugkoppeling naar de gemeente.

Collectemunten: Dit jaar is de laatste mogelijkheid om collectemunten te kopen op 7 december as.

Kinderkerstfeest: Voor het kinderkerstfeest dat we hopen te houden op zondag 19 december zijn we op zoek naar iemand die met ons mee wil denken. Iemand met ervaring in het organiseren van een kinderkerstfeest zouden we prettig vinden. Als je met ons mee wil denken dan graag een reactie naar Jolanda Gouda. ([Tel:06-23534778](tel:06-23534778))

Belijdeniscatechese: Vanuit de jongeren uit de gemeente is er de vraag gekomen naar belijdeniscatechisatie.

Een mooie en bijzondere vraag, waar we graag tijd en aandacht aan willen besteden.

Op zondag 12 december willen we na de ochtenddienst (vanaf ca. 11.00u/11.15u) bij elkaar komen om afspraken hiervoor te maken.

We nodigen iedereen uit die mogelijk mee wil doen, de keuze voor het doen van belijdenis hoeft je niet op dit moment al te maken, dat kan en mag ook later. Wat we allereerst willen doen, is met elkaar optrekken, vanuit een verlangen om met Jezus Christus op weg te gaan. Samen willen we de kernpunten van het christelijk geloof uitdiepen. Je bent van harte welkom, met al je vragen!

Meer informatie:

Matthea Klaasse-Mesch pastoreethendrongelen@gmail.com (06-49972561)

Verhuisbericht: Van Willemieke Riphagen ontvingen wij het bericht dat ze verhuisd is naar Andel. Als gemeente, jeugdwerk en zendingscommissie nemen wij afscheid van haar. Willemieke, wij willen je bedanken voor al je inzet afgelopen jaren voor onze jeugd, focus en missionaire inzet. Wij wensen je alle goeds en Gods zegen toe in Andel!

Overleden: We ontvingen een bericht van overlijden van Leendert van Bergeijk. Hij woonde op Hagoort 21 in Drongelen. As. zaterdag 4 december zal hij in besloten kring worden begraven op de

algemene begraafplaats in Drongelen. Wij bidden als gemeente voor kracht en Gods nabijheid voor zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen.

Meeleven: We leven mee met alle mensen die in afwachting zijn van onderzoeken en uitslagen, met de zieken en de mensen die in rouw zijn.

Voetius: Kopij voor de volgende Voetius kunt u vóór maandag 06 december 18.00 uur inleveren bij Raymond Riphagen.

E-mail: scriba@hervormdeethendrongelen.nl

Tel.: 06-83240234

Ten slotte:

*Heer toon mij Uw plan;
maak door Uw Geest bekend,
hoe ik U dienen kan
en waarheen U mij zendt.
Als ik de weg niet weet,
de hoop opgeef,
toon mij dat Christus heel,
mijn weg gelopen heeft.
Toon mij dat Christus,
mijn weg gelopen heeft. (opw. 687)*

Een hartelijke groet, namens de kerkenraad

Raymond Riphagen