

Voetius 37 Eethen en Drongelen

Dienst: Zondag 19-11-2023

09:30 uur: ds. M. Vastenhout, Sliedrecht

Bij de dienst:

Deze zondag gaat ds. Vastenhout voor en mogen we het Heilig Avondmaal vieren. U bent van harte welkom om de maaltijd van de Heer mee te vieren in de kerk. De viering vindt plaats rondom de tafel. De beker zal niet rondgaan, de wijn zal in aparte bekertjes klaarstaan op de tafel. De schaal met brood zal wel rondgaan. We zien uit naar een mooie, bemoedigende viering van het Avondmaal!

Kinderoppas:

Voor de kleinsten is er elke morgendienst oppas beschikbaar in De Hoeksteen. Wilt u hier als (groot)ouders gebruik van maken? Laat dit dan uiterlijk zaterdag om 12.00 uur weten door een telefoontje of berichtje naar 06-30360040 (Ingrid vd Herik)

Kerkauto:

Heeft u vervoer nodig om naar de dienst te komen? Bel dan even met 06-30737199 (Andries van Klij)

Rekeningnummers:

We delen de rekeningnummers van de diaconie (NL41RABO0341531952) en van het kerkbeheer (NL09RABO0341543101). Uiteraard bevelen we alle collectes die hieronder genoemd worden van harte aan!

Collecten:

De **eerste** collecte is voor Project 10 27: Hulp voor kwetsbaren in Lelystad. Het project Zuiderlicht heeft als missie om mensen in de Zuiderzeewijk in Lelystad in contact met Jezus te brengen. Ze willen samen met hen zoeken naar wie God is en met een open houding en op een eenvoudige manier met hen over God spreken. Dit doen zij door hun leven met hen te delen en naast hen te staan. Vanuit de huidige activiteiten – kinderwerk en vrouwenwerk – wordt voornamelijk gefocust op jonge gezinnen en eenzamen (mensen in sociaal isolement). Het lange-termijn doel is christelijke gemeenschapsvorming in de Zuiderzeewijk.

De Zuiderzeewijk is een woonwijk met bijna 6.000 inwoners. Kenmerkend voor de wijk is dat er relatief veel mensen wonen met een lage koopkracht en weinig of geen scholing hebben gehad. Daarnaast heeft de wijk veel problemen gekend met jongeren. Mede door het jongerenwerk vanuit de kerken is er de laatste jaren verbetering opgetreden. Tegelijk zijn er nog steeds veel problemen die de aandacht nodig hebben.

De mate van onkerkelijkheid onder deze bewoners is hoog, wellicht nog het laagste onder mensen van Surinaamse of Afrikaanse afkomst. Aangezien er geen kerkelijke presentie in de wijk is, gaan christenen naar kerken in andere delen van de stad.

Er zijn in de wijk ook veel ouderen, die er al hun hele leven wonen. Zij hebben hun eigen netwerken, maar er komt onder hen ook veel eenzaamheid voor. Meer informatie kunt u vinden op:

www.project1027.nl/project/pioniersplek-zuiderlicht-lelystad/

De **tweede** collecte is voor het kerkbeheer.

De **derde** collecte is voor het onderhoudsfonds.

Berichten van onze kerkelijk werker:

In onze gedachten...

Op de gewone kalender duurt het nog even voordat het oudjaarsdag is. Maar op de kerkelijke kalender is dat al snel: zondag 26 november. De wereldwijde Kerk viert deze dag als Christus-Koning. En in de protestantse kerken geldt deze dag als Gedachtenis- of Eeuwigheidszondag. Ook in Hervormde Gemeente Eethen en Drongelen gedenken wij op die dag degenen die het afgelopen jaar zijn overleden. In de kerkdienst gedenken we dan de overledenen door het noemen van hun naam. Op deze manier willen we tijdens de dienst ruimte geven voor de herinnering aan de overleden broers en zussen uit de gemeenschap van gelovigen. Tegelijk mogen we ons dan laten bemoedigen door Woord en gebed, zingen en samenzijn. Van elke overledene is de familie uitgenodigd om deze dienst bij te wonen. Na deze zondag breekt dan het nieuwe kerkelijk jaar aan en zien we de Advent, de tijd van verwachting, tegemoet.

Behalve op zondag is op vrijdagavond 24 november de kerk open van 19:00 tot 20:30 uur. Er is een gedenkplaatsje ingericht om onze geliefden te gedenken.

Voor familie, maar voor ieder die hier even wil zijn vanuit de kerkgemeenschap / dorp is er de mogelijkheid om een kaarsje te ontsteken, stil te zijn, of een gesprekje te voeren.

De kerk is open op vrijdagavond 24 november van 19:00 tot 20:30 uur.

Wees van harte welkom.

Vrede en alle goeds, Kees Pastoor 06 -57 32 30 18

JV de Brug

24 november is het weer zover. Dan hebben we weer een super gezellige avond in de planning staan. Nu willen jullie natuurlijk weten wat we gaan doen.

We gaan HET Sinterklaas dobbelspel doen.

De bedoeling: Iedereen neemt 2 cadeautjes mee. 1 wat je al thuis heb staan niets meer mee doet en 1 gekocht van ongeveer €3. Hier doe je een leuk Sint papiertje omheen.

Hoe het spel precies werkt ga ik nu niet uit leggen. Maar het is kei leuk!

Om de avond nog gezelliger te maken gaan we ook lekker gourmetten.

Het is idd een beetje vroeg al. Maar dan heb je even de tijd om een super cadeau te zoeken.

Laat voor 20 november even weten of je het aandurft om mee te doen deze avond.

We starten om 18uur tot ongeveer 22uur in de Hoeksteen!

Groetjes de leiding

Dagboekje 'Een handvol koren' 2024

Gemeenteleden boven de 70 jaar krijgen rond kerst het dagboekje 'Een handvol koren'

Bent u nog geen 70 jaar en wilt u ook een exemplaar? U kunt er dan één bestellen.

Dit kunt u doen door te bellen/appen of mailen naar Janneke Rochat 0416-352289/0624848519 of jannekerochat@hotmail.com. Dit kan tot 27 november as.

De kosten van dit dagboekje zijn 10,00

Voetius:

We verzoeken u de informatie voor de Voetius naar voetius@hervormdeethendrongelen.nl te sturen. De kopij voor de volgende Voetius kunt u inleveren tot maandag 20 november 12.00u bij bovenstaand mailadres.

Tenslotte:

Een hartelijke groet namens de kerkenraad, Janneke Rochat