

Dienst: Zondag 12-11-2023

09:30 uur: Gezamenlijke dienst in de kerk van de Hervormde Gemeente Genderen.

Afgelopen zomer hadden we een aantal keer een gezamenlijk dienst met Genderen in onze kerk in Eethen. Aanstaande zondag 12 november is er weer een gezamenlijke dienst en deze keer zijn wij te gast in de Hervormde Kerk van Genderen, Kerkstraat 29.

De voorganger is Ds. de Ruiters, de dienst begint om 9:30 uur en na de dienst is er gezamenlijk koffiedrinken. Er is oppas voor de kleine kinderen en kinderkerk.

Wij hopen en verwachten u allen te zien voor verdere kennismaking.

Berichten van onze kerkelijk werker:

God is getrouw

Het zijn maar drie woorden: God is getrouw. Maar ze hebben zoveel diepgang en reikwijdte. Dat hebben we nodig. Het weten dat God groter is. Dat Hij, hoe dan ook, bij ons is, met ons. Als mens, persoonlijk. Als het allemaal teveel wordt en de diepte een gat wordt. Of als de reikwijdte een onmetelijke maar bedreigende ruimte wordt. Maar ook als we het leven vieren kan dat korte gebed in ons hart opwellen: "God is trouw".

Maar wat betekenen deze woorden als rond Israël het zoveelste bloedbad plaatsvindt. Verwoesting, ontredde, rouw en angst. Wat helpen dan al die gebedsvieringen, nachtwaken, gebeden om vrede?

Vragen, klaagzangen en aanklachten worden in gebed gebracht. Ook dat is bidden.

Dichterbij en totaal anders maar ook ingrijpend kan ons leed en lijden zijn. Als we te maken hebben met ziekte, zorgen, vragen. Juist dan: Hij is met ons. God is getrouw.

Mens-zijn

Het leven van alledag kan je opslokken. Werk, gezin, huishouding en dan nog verschillende activiteiten daar omheen. Maar het alledaagse kan ook saai of eenzaam zijn. Elke dag weer is er de beperking, de onveranderde situatie of de vragen die je bezighouden. In beide gevallen kun je het gevoel hebben dat je niet echt leeft of dat je 'wordt geleefd'. Hoe kom je dan tot jezelf? Hoe kun je het gevoel krijgen dat je echt leeft? Leven begint met ademen. We kunnen niet zonder. Daarom kan het goed zijn om eens rustig in en uit te ademen en daar heel bewust op te letten. Ik las een passage van de benedictijner monnik Benoit Standaert dat het goed is om de aandacht daarbij te richten op het uit-ademen. Loslaten wat je dwars zit. **En dan:** even wachten met weer inademen. En wat als je niet opnieuw inademt? Dan is het leven er snel uit. Maar de nieuwe inademing komt vanzelf en de verse lucht komt ons lichaam en leven binnen. Zo is ook het leven dat ons, elke ademteug weer, wordt gegeven.

Mij helpt het om me dan ook even te realiseren dat inademen óók overgave is. Verwachtingsvol een nieuwe teug lucht inademen, in de wetenschap dat onze hemelse Vader zal voorzien in mijn leven, mijn dag en mijn situatie. Adem, ruach, is ook: Geest. Zo ademt de Geest in ons, elk moment weer. Door Hem mogen we ademen, her-ademen.

Leven, lucht, ruimte en kracht. Dat wens ik van harte een ieder toe.

De pastoor

Zoals bekend ben ik beschikbaar voor pastoraat. Geestelijke bijstand. Wat is dat precies?

Ik ving in een ziekenhuis eens een gesprek op, terwijl ik stond te wachten. De deur van de kamer stond wijd open. Ik hoorde een oude man in bed vragen aan zijn familie of ze de pastoor wilden vragen om eens langs te komen.

"Waarom? Is dat nodig?" vroeg (waarschijnlijk) een dochter of schoondochter.

"Joa, veur geestelijke bijstand, gebeden..."

"Doar hedde d'n psychoog toch veur?! De's hillemoal nie noadeg dè d'n pastoor komt!"

Wat de man toen zei verstond ik niet, maar ik hoorde duidelijk de teleurstelling over het onbegrip in zijn stem...

Artsen en psychologen. Maar geestelijke bijstand? Een gesprek over zin van het leven, geloof, God.... Samen bidden, zoeken naar woorden. Lezen in de Bijbel, zoeken naar woorden van troost en kracht? Daarvoor is een pastoor. Of een pastor. Of wat dan ook.

Wilt u, wil jij eens in gesprek? Even het hart kunnen luchten? En samen 'op zoek naar God' in je situatie.

Gebed? Daarvoor ben ik er. Neem daarom gerust contact op.

Vrede en alle goeds, Kees Pastoor 06 -57 32 30 18

Ambtsdragers gezocht:

Met een brief hebben wij u geïnformeerd over de voortgang van de gemeente. Tevens bevatte deze brief een oproep voor nieuwe ambtsdragers.

In 2021 hebben een aantal gemeenteleden zich aangemeld voor een functie in de kerkenraad gedurende een periode van 2 jaar, met als belangrijke taak de samenwerking met de buurgemeenten te onderzoeken en werkgroepen op te zetten. Nu deze periode van twee jaar ten einde is, hebben drie kerkenraadsleden om uiteenlopende persoonlijke redenen aangegeven niet verder te gaan.

Dit betekent dat er aan het einde van het jaar nog drie kerkenraadsleden over zijn, zodat nieuwe ambtsdragers dringend nodig zijn. We zoeken één of twee ouderlingen, één diaken en één of twee ouderlingkerkrentmeesters. Om met het beroepingswerk te kunnen beginnen is het van groot belang dat we een voltallige kerkenraad hebben. We zijn graag bereid om het gesprek aan te gaan welke taken het best passen. Normaal is een periode van 4 jaar, maar ook een kortere periode is bespreekbaar.

In de brief hebben we u opgeroepen om uzelf aan te melden voor een ambt in de kerkenraad, of namen in te dienen van gemeenteleden die u hiervoor geschikt acht.

Mocht u dit nog niet hebben gedaan, dan kan dit nog tot 13 november via

scriba@hervormdeethendrongelen.nl of via Marcella van de Vendel of Theo van Tilborg.

De kerkenraad

Afscheid ds. Lucias de Haan:

Afgelopen zondag heeft onze buurgemeente in Genderen afscheid genomen van hun predikant, ds. Lucias de Haan.

Een afvaardiging van de kerkenraad was hierbij aanwezig en we hebben ds. Lucias de Haan hartelijk bedankt voor al datgene wat hij voor onze gemeente heeft gedaan.

Gedurende een periode van 2,5 jaar is hij consultant geweest van onze gemeente, heeft hij de kerkenraad op allerlei gebieden geadviseerd. Zijn inbreng werd altijd gewaardeerd. Daar zijn we zijn hem zeer erkentelijk voor.

Nu hij afscheid heeft genomen van Hervormd Genderen, betekent dit dat we op zoek moeten naar een nieuwe consultant. We hopen u hierover spoedig te informeren.

De kerkenraad

Verantwoording collecten diaconie september 2023:

Noodhulp Marokko/Libië: € 483,35; NET Foundation: € 117,-; Jeugdwerk eigen gemeente: € 124,75;

Diaconie: € 83,35

Verantwoording kerkbeheer oktober 2023:

Collecte kerkbeheer algemeen € 305,05; collecten onderhoudsfonds € 130,50; collecte verwarming € 62,45; collecte quotum afdracht € 71,50; collecte instandhouding predikantsplaats € 61,20; via bank: € 227,50 diverse bestemmingen.

Dank aan vrijwilliger en gevers.

Gift:

De diaconie ontving een gift van 20,-, dank aan de gevers.

Voetius:

We verzoeken u de informatie voor de Voetius naar voetius@hervormdeethendrongelen.nl te sturen. De kopij voor de volgende Voetius kunt u inleveren tot maandag 13 november 12.00u bij bovenstaand mailadres.

Tenslotte:

Een hartelijke groet namens de kerkenraad, Janneke Rochat