

Voetius 34 Eethen en Drongelen

Dienst: Zondag 22-10-2023

09:30 uur: Ds. B. vd Linden, Waalwijk

Kinderoppas:

Voor de kleinsten is er elke morgendienst oppas beschikbaar in De Hoeksteen. Wilt u hier als (groot)ouders gebruik van maken? Laat dit dan uiterlijk zaterdag om 12.00 uur weten door een telefoontje of berichtje naar 06-30360040 (Ingrid vd Herik)

Kinderkerk:

Tijdens de morgendienst is er kinderkerk onder leiding van Annemarie met als thema: Paulus schrijft een brief aan de christenen in Rome.

Kerkauto:

Heeft u vervoer nodig om naar de dienst te komen? Bel dan even met 06-30737199 (Andries van Klij)

Rekeningnummers:

We delen de rekeningnummers van de diaconie (NL41RABO0341531952) en van het kerkbeheer (NL09RABO0341543101). Uiteraard bevelen we alle collectes die hieronder genoemd worden van harte aan!

Collecten:

De **eerste** collecte is voor Project 10 27: Aandacht voor kinderen in Nicaragua. Nicaragua is het armste land van Latijns-Amerika. Het onderwijs is gratis, maar veel kinderen leren weinig op school: hun juf of meester is vaak afwezig, klassen zijn overvol (meer dan 60 kinderen) en de kwaliteit laat te wensen over. Veel kinderen lopen grote leerachterstand en/of maken de middelbare school niet af. De Iglesia Reformada werkt in vijf achterstandswijken van de grote steden Managua, Masaya en Tipitapa. In deze wijken leeft meer dan de helft van de mensen in armoede en 20% zelfs in extreme armoede. Veel alleenstaande moeders moeten er alles aan doen om de eindjes aan elkaar te knopen in hun krotjes aan de rand van de wijk. De wijken kenmerken zich door het hoge percentage werkelozen. Door de uitzichtloze situatie is er veel verslaving, geweld en misbruik. De Iglesia Reformada helpt de kinderen en jongeren uit de wijken met academische vorming, geestelijke vorming, persoonlijke vorming, vorming familie en voeding. Tijdens de naschoolse opvang is er aandacht voor ieder kind, tijd voor een knuffel en een compliment. De kerken willen het licht van Jezus laten schijnen in het leven van de kinderen en tieners. Door het onderwijs, de vorming en de liefde/aandacht krijgen de kinderen weer zelfvertrouwen, zin om te leren en geloof in de toekomst. Op de vijf verschillende locaties worden in totaal 375 kinderen en tieners (leeftijd 5-16jaar) opgevangen en ondersteund. Om iedere dag de kinderen en de tieners les te geven en te begeleiden is er een team van tien pedagogen, inclusief een psycholoog en pedagoog. Daarnaast zijn er kosten van diverse activiteiten op gebied van academische vorming, Meer informatie kunt u vinden op:

www.project1027.nl/project/nicaragua-samen-groeien/

De **tweede** collecte is voor het kerkbeheer.

De **derde** collecte is voor de quotum afdracht.

Berichten van onze kerkelijk werker:

Als je alleen bent...

De gebrokenheid van het leven raakt ons allemaal. Daar worden we bij bepaald door de situatie rond Israël en de Palestijnen. Verscheurende beelden in het nieuws, aan alle kanten verdriet en angst. Voor je het weet kun je alleen nog maar aan deze dingen denken.

Maar ook persoonlijk kan leed ons raken. Verlies en rouw, ziekte, spanning op het werk of in het gezin.

Sommige dingen weten we van elkaar en kunnen meeleven, maar ieder kent wel de vragen en 'puzzels' waar niemand van weet. Dat voelt soms alleen.

De Bijbel beschrijft veel van deze 'biografieën': verhalen van mensen. In de Psalmen vinden we dan een weerslag van gedachten, gevoelens en emoties. Het zijn gebeden. Vaak niet netjes en gepolijst, maar rauw, recht uit het hart. Daarom kunnen de psalmwoorden recht ons hart binnenkomen, zijn ze passend voor omstandigheden van onszelf en anderen.

In de kerk mogen we met elkaar meeleven. Met elkaar samen gewoon 'zijn', in de kerkdiensten, als we elkaar opzoeken. En vaak is dat ook genoeg. Van daaruit kunnen we de ander vragen hoe het is. En ja, beantwoord die vraag maar eens eerlijk, dat valt niet altijd mee.

De Geest, zo belooft God ons in de Bijbel, laat ons nooit alleen. Never nooit niet. Die werkelijkheid mogen we inademen. In ons gebed, in ons zuchten. In ons samenzijn en in ons geloof.

Ontmoetingsmiddag

Op 26 oktober staat er weer een ontmoetingsmiddag in 'De Hoeksteen' gepland. Vanaf 13:30 uur is iedereen welkom voor een praatje, een kopje koffie of thee, een spel en er wordt vast wel weer iets lekkers meegenomen van huis. Allen welkom!

Vrede en alle goeds, Kees Pastoor 06 -57 32 30 18

Bijbelkring:

Op maandagavond 23 oktober komen we bij elkaar.

De avond begint om 20:00 in de Hoeksteen.

We behandelen het eerste hoofdstuk uit het boekje "Ouder worden in Gods licht".

Achter in de kerk liggen een aantal kopieën, neem er gerust één mee.

Deze avond beslissen we of we met dit boekje verder gaan, met "Leren vertrouwen op God" of een ander boekje, suggesties zijn welkom.

Govert heeft de leiding. Iedereen hartelijk welkom.

Verantwoording kerkbeheer september 2023:

Algemeen kerkbeheer € 230,20; Beeld en geluid € 40,90; Instandhouding Predikantsplaats € 63,35; Orgel en piano fonds € 56,71; Quotumafdracht € 49,-; Verjaardagsfonds sept. € 112.25 + via bank € 15,-; Kerkbeheer via bank diverse bestemmingen € 437.50

Dank aan vrijwilliger en gevers.

Voetius:

We verzoeken u de informatie voor de Voetius naar voetius@hervormdeethendrongelen.nl te sturen. De kopij voor de volgende Voetius kunt u inleveren tot maandag 23 oktober 12.00u bij bovenstaand mailadres.

Let op: de Voetius verschijnt dan voor 2 weken.

Tenslotte:

Een hartelijke groet namens de kerkenraad, Janneke Rochat