

Voetius 28 Eethen en Drongelen

Dienst: Zondag 10-9-2023

09:30 uur: pastor Kees Pastoor, Nieuwendijk

Kinderoppas:

Voor de kleinsten is er elke morgendienst oppas beschikbaar in De Hoeksteen. Wilt u hier als (groot)ouders gebruik van maken? Laat dit dan uiterlijk zaterdag om 12.00 uur weten door een telefoontje of berichtje naar 06-30360040 (Ingrid vd Herik)

Kinderkerk:

Tijdens de morgendienst is er kinderkerk onder leiding van Annemarie met als thema: Rachab verstopt spionnen op haar dak.

Kerkauto:

Heeft u vervoer nodig om naar de dienst te komen? Bel dan even met 06-30737199 (Andries van Klij)

Rekeningnummers:

We delen de rekeningnummers van de diaconie (NL41RABO0341531952) en van het kerkbeheer (NL09RABO0341543101). Uiteraard bevelen we alle collectes die hieronder genoemd worden van harte aan!

Collecten:

De **eerste** collecte is voor de het jeugdwerk in onze eigen gemeente.

De **tweede** collecte is voor het kerkbeheer.

De **derde** collecte is voor de quotumafdracht.

Berichten van onze kerkelijk werker:

Moet het daar nou altijd over gaan?

In de kerk kunnen we met van alles en nog wat bezig zijn. Organisatorisch, financieel, praktisch, technisch. Of meer: sociaal-cultureel. Het is waardevol om 'iets' te hebben waar je bij hoort. Een groep mensen. Of een organisatie. Je hoort 'ergens bij'. Mensen hebben dat nodig. De kerk voorziet daarin, althans voor velen. Het is een sociaal verband. Of, zo je wilt, een soort systeem met zijn eigen mooie en goede tradities. Er verandert immers al zoveel, hoe goed is het dan dat er iets is dat blijft? En dat je daarbij hoort. Je kunt elkaar steunen in moeilijke tijden en je kunt mee-vieren als er blijdschap is. Wat mooi dat velen die kant van kerk-zijn zo ervaren. En hoe mooi dat gesprekken hierover gaan.

Tegelijk: in de kerk is ook iets anders. Iets anders aanwezig, iets anders gaande. En het is voor velen een stuk moeilijker om daar woorden aan te geven. Die vraag: "Wat betekent het geloof in God voor u?" Of: "Wie is Jezus voor jou?" Het valt me op dat dan vaak snel een ander onderwerp wordt gekozen. Of het gaat meteen weer over mensen. Kerkmensen, niet-kerkmensen. Of over de traditie. Of over wat er juist zo verandert.

Die vraag blijkt niet makkelijk te beantwoorden. Voor velen althans. En: het is ook niet gemakkelijk om die vraag te stellen, als je weet dat het niet zomaar een antwoord oplevert. Wat kan helpen, is voor jezelf eens bedenken wat jouw antwoord zou zijn. Dat maakt namelijk de vraag ook wat gemakkelijker misschien.

"Maar, moet het daar nou altijd over gaan?" Die vraag krijg ik wel eens als ik toch die vraag stel (want dat zie ik als mijn taak). Dan stel ik ook wel eens een vraag terug: "Vertel eens, wanneer gaat het daar dan over, hoe vaak gebeurt dat?". En dan blijkt toch dat we het hierover helemaal niet zoveel hebben...

Als we bezig zijn met de toekomst van de kerk kun je om deze vraag niet heen. En ook niet om het antwoord. De kerk, of je wilt of niet, bestaat uit mensen die bij Jezus horen en geroepen zijn om Hem willen volgen.

"Moet het daar nou altijd over gaan?" Hoe zou het zijn als we hierover meer in gesprek komen? Over die zaken die ons hoop en kracht geven. Over onze worsteling met God, met het lezen van de Bijbel en over het omgaan met mensen die zo verschillend zijn.

Ik bid dat hiervoor ruimte blijft en komt.

Van harte alle goeds, pastor Kees Pastoor 06 573 230 18

Opening winterwerk

Op zondag 10 september om 9.30 uur zal het winterwerk weer worden geopend! Na de dienst is er gelegenheid om met koffie/thee/fris en iets lekkers elkaar te ontmoeten in de Hoeksteen. Bij mooi weer zullen we gebruik maken van de boomgaard.

Op zaterdag 16 september zal in samenwerking met de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk in Genderen het winterwerk op een feestelijke en gezellige manier worden geopend!

Op zaterdag zijn de volgende activiteiten gepland:

10.00 uur – Open soepkeuken & taartworkshop (Gereformeerde Kerk Genderen)

11.00 uur – Kerk op Schoot (Gereformeerde Kerk Genderen)

15.00 uur – Hap, Stap & Trap in Genderen, Eethen en Drongelen (start Hervormde Kerk Genderen) en Spellenmiddag (Ruiterhof)

17.30 uur – Live muziek & springkussen (Gereformeerde Kerk Genderen)

18.00 uur – Frietkar (Gereformeerde Kerk Genderen)

20.00 uur – Festivalavond! Live muziek & open podium

Op zondag 17 september zal er in de Gereformeerde Kerk in Genderen een jeugddienst plaatsvinden.

Aanvang: 15.30 uur.

Leiding kinderkerk gezocht!

De leiding van de kinderkerk heeft versterking nodig! Daarom zijn we op zoek naar gemeenteleden die betrokken zijn op de jeugd en die zich ervoor willen inzetten dat kinderen vertrouwd raken met verhalen uit de Bijbel en het geloof. Het is dus niet nodig dat u zelf (naar school gaande) kinderen heeft. Het is juist mooi dat de leiding van de kinderkerk bestaat uit gemeenteleden die onderling verschillen, bijvoorbeeld qua leeftijd. Samen zijn we immers één gemeente en samen staan we om onze jeugd. Interesse? Neem **dan** contact op met Hanneke Meijvogel (hannekemeijvogel@hotmail.com) of 06-20152410.

Verantwoording kerkbeheer juli en augustus 2023:

Juli 2023: maandelijks kerkbeheer € 341,50; onderhoudsfonds € 98,65; instandhouding predikantsplaats € 126,40; verwarmingsfonds € 57,10; quotumafdracht € 59,60; verjaardagsfonds € 113,50; via bank € 295,-

Augustus 2023: maandelijks kerkbeheer € 259,84; orgelfonds € 188,75; onderhoudsfonds € 149,60; verwarmingsfonds € 36,30; beeld en geluidsfonds € 75,87; verjaardagsfonds € 75,95; via bank € 125,50

Dank aan vrijwilligers en gevers

Voetius:

We verzoeken u de informatie voor de Voetius naar voetius@hervormdeethendrongelen.nl te sturen. De kopij voor de volgende Voetius kunt u inleveren tot maandag 11 september 12.00u bij bovenstaand mailadres.

Tenslotte:

Een hartelijke groet namens de kerkenraad, Janneke Rochat