

Voetius 18 Eethen en Drongelen

Dienst: Zondag 4-6-2023

09:30 uur: prop. A. den Besten, Sliedrecht

**Kinderoppas:**

Voor de kleinsten is er elke morgendienst oppas beschikbaar in De Hoeksteen. Wilt u hier als (groot)ouders gebruik van maken? Laat dit dan uiterlijk zaterdag om 12.00 uur weten door een telefoontje of berichtje naar 06-30360040 (Ingrid vd Herik)

**Kinderkerk:**

Tijdens de morgendienst is er kinderkerk onder leiding van Christa met als thema: Jezus en de Sabbat

**Kerkauto:**

Heeft u vervoer nodig om naar de dienst te komen? Bel dan even met 06-30737199 (Andries van Klij)

**Rekeningnummers:**

We delen de rekeningnummers van de diaconie (NL41RABO0341531952) en van het kerkbeheer (NL09RABO0341543101). Uiteraard bevelen we alle collectes die hieronder genoemd worden van harte aan!

**Collecten:**

De **eerste** collecte is voor de diaconie

De **tweede** collecte is voor het kerkbeheer

De **derde** collecte is voor de quotum afdracht

**Berichten van onze kerkelijk werker:**

Pinksteren

Pinksteren wordt ook wel het begin van de kerk genoemd. De leerlingen zijn op weg gestuurd door Jezus, de opgestane Heer. Om leerlingen te maken, volgelingen. Hen te dopen. En te onderwijzen in alles wat Jezus heeft gezegd en gedaan. Met die Grote Opdracht heeft de christelijke kerk meteen haar missie te pakken. Maar hoe doen we dat? In Eethen – Drongelen? Die vraag, met daarbij de visie en de aanpak, is bepalend voor hoe we kerk zijn. Maar voor we er erg in hebben gaan we aan de slag met deze Grote Opdracht en slaan we Pinksteren over. Met de uitstorting van de Geest komt er kracht, vuur, leven. De vrucht van de Geest uit Galaten 5,22 maakt werkelijk gemeente-zijn in deze tijd en plaats mogelijk. Wat was het ook alweer? Liefde, vrede, vreugde, zachtmoedigheid... lees de tekst maar eens na. Ook geeft de Geest gaven en talenten, klank en kleur. Binnen de kerk komen die geestesgaven tot groei en bloei. Iedereen is nodig, iedereen bouwt dan mee. En dan gebeuren er ook ongewone en wonderlijke dingen. Die omstanders de wenkbrouwen doen fronsen. Het merkbaar doorbreken van het Koninkrijk gebeurt binnen en door de kerk. Bid maar of de Geest je duidelijk wil maken waarmee Hij jou heeft gezegend binnen de kerk. Wat jij in huis hebt, wat je hebt te geven. En waarmee je allereerst zelf gezegend mag zijn. En zo is de Geest Helper, Trooster. Vult Hij de Kerk met het vuur van Gods liefde!

Ontmoetingsmiddag – Smullen en Sjoelen!

Op donderdag 25 mei was er weer een ontmoetingsmiddag. Met gesprek, een sjoelcompetitie en divers zelfgemaakt lekkers. 'Smullen en Sjoelen', zo kunnen we het ook noemen. Met aan het einde van onze gesprekken een gezamenlijk gebed voor mensen en situaties die ons aan het hart gaan. Hoe eenvoudig en goed kan het zijn?!

Na de zomer hopen we verder te gaan. En er kunnen nog best meer mensen bij! Als u nog even hebt afgewacht, sluit dan na de zomer aan, wees welkom!

Morgenstilte – "Wat moet ik doen?"

Op 8 en 22 juni is in Eethen een Morgenstilte gepland.

Weet je niet of het iets voor je is? Bij twijfel: kom gewoon. Proef eens van de morgenstilte.

Er is muziek, een korte Schriftlezing en meditatie, gezamenlijk gebed en verder is er alle stilte en ruimte om op adem te komen, te bidden en gewoon even tot rust te komen. Sommige mensen vragen me wat ze gedurende de stilte 'moeten doen'. Het is de kunst om het moeten even los te laten. Luisteren naar de stilte kan al zoveel rust brengen. Of je oog valt op de Paaskaars met het kruis erop. Op het zonlicht door de hoge ramen. Zomaar kun je dan worden geraakt. We bidden altijd om de werking van de Geest op die momenten. Vertrouw Hem maar. Wees hartelijk welkom!

Van harte alle goeds, pastor Kees Pastoor 06 573 230 18

**Bedankje:**

Wij willen iedereen bedanken voor het medeleven voor en na de operatie van mijn schouder. Ik dank jullie voor de gebeden. En al de kaarten. Het was hartverwarmend. Nel en Johan van Gils

**Verkoop collectemunten:**

Verkoop collectemunten op 6 juni as om 19.00 uur in de Hoeksteen te Eethen

**Voetius:**

We verzoeken u de informatie voor de Voetius naar [voetius@hervormdeethendrongelen.nl](mailto:voetius@hervormdeethendrongelen.nl) te sturen. De kopij voor de volgende Voetius kunt u inleveren tot maandag 5 juni 12.00u bij bovenstaand mailadres.

**Tenslotte:**

Een hartelijke groet namens de kerkenraad, Janneke Rochat