

Voetius 38 Eethen en Drongelen

Dienst: Zondag 20-11-2022

9.30 uur: Ds S. Jumelet, Zaltbommel

Kinderoppas: Voor de kleinsten is er elke morgendienst oppas beschikbaar in De Hoeksteen. Wilt u hier als (groot)ouders gebruik van maken? Laat dit dan uiterlijk zaterdag om 12.00 uur weten door een telefoontje of berichtje naar 06-30360040 (Ingrid).

Kerkauto: Heeft u vervoer nodig om naar de dienst te komen? Bel dan even met 06-30737199 (Andries van Klij).

Rekeningnummers: We delen de rekeningnummers van de diaconie (NL41RABO0341531952) en van het kerkbeheer (NL09RABO0341543101). Uiteraard bevelen we alle collectes die hieronder genoemd worden van harte aan!

Collecten:

De **eerste** collecte is voor Project 10:27. De opbrengst is bestemd voor diaconaal werk in Nederland: het project 'Geloven in BoTu' in de wijk Bospolder-Tussendijken, de armste wijk van Nederland in Rotterdam-West. Project 10:27 werkt hiervoor samen met de IZB.

'Geloven in BoTu' is een nieuwe geloofsgemeenschap met mensen uit allerlei culturen. De IZB ondersteunt deze lokale gemeente op diaconaal vlak én dat is hard nodig. Meer dan 50% van de bewoners leeft onder het bestaansminimum. Er worden voedselpakketten uitgereikt en er is een weggeefwinkel opgestart waar bewoners tegen een kleine vergoeding verse producten kunnen kopen.

Nadat in mei vorig jaar 750 voedselpakketten uitgedeeld zijn i.v.m. de coronacrisis werd duidelijk dat er ook veel structurele armoede was waar te weinig aandacht voor was. Om hieraan het hoofd te kunnen bieden is de weggeefwinkel Yess geopend. Hier kunnen wijkbewoners met een kleine beurs terecht voor kleine donaties (brood, groenten, vlees en fruit etc.). De organisatie ervan is daarin afhankelijk van reststromen die geschonken worden door diverse bedrijven. De versproducten die ontvangen worden gaan dezelfde dag nog de deur uit. Van de levensmiddelen die langer houdbaar worden zogenaamde 'maandpakketten' gemaakt voor gezinnen die het extra hard nodig hebben. De weggeefwinkel Yess is iedere werkdag geopend van 9.00-16.00 uur en op zaterdag van 10.00-13.00 uur.

Veel van de gezinnen die gebruik maken van Yess! zijn (nog) niet bij de voedselbank aangemeld. Uit schaamte of omdat men de weg naar hulpverleners niet goed weet te vinden. Vrijwillige buurtbewoners helpen mensen door te verwijzen naar de maatschappelijk werkers waardoor zij vroegtijdig hulp krijgen en schulden en daaraan gekoppelde stress kunnen worden voorkomen.

Naast weggeefwinkel Yess! wordt ook veel aandacht besteed aan begeleiding en ontwikkeling van de vrijwilligers. Deze vrijwilligers (buurtbewoners zonder veel kansen op de arbeidsmarkt) krijgen een interne training waarbij hen verschillende vaardigheden worden aangeleerd en gesprekstechnieken worden geoefend. Daarnaast volgen vrijwilligers een opleiding en worden zij begeleid naar betaald werk in de maatschappij. Meer informatie kunt u vinden op: www.project1027.nl

De **tweede** collecte is voor het kerkbeheer.

De **derde** collecte is voor het onderhoudsfonds

Gedachteniszondag:

Op zondag 20 november gedenken we in de kerkdienst onze gemeenteleden die het afgelopen jaar zijn overleden. Aansluitend aan deze dienst is er gelegenheid om koffie te drinken in de Hoeksteen. Iedereen vanuit de kerkelijke gemeente en / of familie van de overledene is van harte welkom.

Op vrijdag 18 november tussen 19 - 20.30 uur is er ook gelegenheid om naar de kerk te komen. U bent van harte welkom om de overleden gemeenteleden of anderen de u dierbaar zijn te gedenken. Dat doen we door in de kerk een gedenkplaats in te richten, waar we op een aantal stenen de namen schrijven van hen die ons zijn ontvallen. Daarbij brandt een kaars. Ook is er de mogelijkheid om een waxinelichtje te ontsteken, stil te zijn, of een gesprekje te voeren met één van ons (wijkouderling of pastor), evt. bij een kop koffie of thee.

Weet u van harte welkom.

Bijbelkring "aan tafel"

Op maandagavond 21 november is de volgende de bijbelkring. We beginnen de avond met een warme maaltijd om 18:30 in de Hoeksteen. De maaltijd wordt door een aantal leden klaargemaakt. Om 20:00 bespreken we Bijeenkomst 2 "Aan tafel met de Opgestane", uit het jaarthema van de PKN. Dit thema is te vinden op <https://protestantsekerk.nl/idee/gespreksbijeenkomsten-jaarthema-aan-tafel/>

Iedereen is hartelijk welkom om voor het eerst of opnieuw mee te doen. Schroom niet als je je niet de hele avond kan, maar alleen met een bepaald deel mee wilt doen.

Graag wel even van te voren opgeven. Tot ziens!

André van Horssen, webmaster@hervormdeethendrongelen.nl

Voetius: We verzoeken u de informatie voor de Voetius naar voetius@hervormdeethendrongelen.nl te sturen. De kopij voor de volgende Voetius kunt u inleveren tot maandag 21 november 12.00u bij bovenstaand mailadres.

Tenslotte: Een hartelijke groet namens de kerkenraad, Janneke Rochat