

Voetius 34 Eethen en Drongelen

Dienst: Zondag 16-10-2022

9.30 uur: dhr. Nico van Splunter, Spangen-Rotterdam

Kinderoppas: Voor de kleinsten is er elke morgendienst oppas beschikbaar in De Hoeksteen. Wilt u hier als (groot)ouders gebruik van maken? Laat dit dan uiterlijk zaterdag om 12.00 uur weten door een telefoontje of berichtje naar 06-30360040 (Ingrid).

Kinderkerk: Tijdens deze dienst is er kinderkerk onder leiding van Annemarie met als onderwerp: Bartimeüs kan weer zien.

Kerkauto: Heeft u vervoer nodig om naar de dienst te komen? Bel dan even met 06-30737199 (Andries van Klij).

Rekeningnummers: We delen de rekeningnummers van de diaconie (NL41RABO0341531952) en van het kerkbeheer (NL09RABO0341543101). Uiteraard bevelen we alle collectes die hieronder genoemd worden van harte aan!

Collecten:

De eerste collecte is voor Project 10:27. De opbrengst is bestemd voor een voedselprogramma voor ondervoede kinderen in Rwanda. Cyangugu staat bekend als het armste deel van Rwanda. Ondervoeding of slechte voeding is een belangrijke oorzaak waardoor mensen ernstig ziek worden of zelfs sterven. De Anglicaanse Kerk helpt lokale gemeenten om voor de meest ondervoede kinderen en gezinnen te zorgen. De Anglicaanse Kerk ziet het als haar taak om kwetsbare mensen te helpen op weg naar een betere ontwikkeling. Op verschillende plekken zijn daarom voedingsprogramma's opgezet. Twee keer per week krijgen vooral jonge kinderen, maar soms ook volwassenen een gezonde maaltijd of een beker voedzame pap aangeboden. Ook worden moeders getraind hoe ze beter voor hun gezin kunnen zorgen. Er wordt voorlichting gegeven over gezonde voeding, verbouwen van groenten, dagelijks hygiëne en de omgang met kinderen. Na drie maanden worden de deelnemers gewogen. Als kinderen in de groene zone zitten, kan een ander kind weer deelnemen aan het programma.

De lokale kerk voert het programma uit. De dominee is meestal aanwezig en bidt voor de mensen. Gemeenteleden helpen bij het klaarmaken van de maaltijd. Het Evangelie wordt op een praktische manier uitgelegd en voorgeleefd. Dat maakt het voedingsprogramma van de kerk bijzonder; de liefde van God wordt concreet zichtbaar en het verandert de samenleving.

De GZB wil de kerk in Rwanda ondersteunen, zodat niemand meer honger hoeft te lijden. Helpt u ons mee bij deze missie?

Geef gul tijdens de collecte of maak een bedrag over op NL29 INGB 0000 0280 16 t.n.v. Project 10:27, o.v.v. RW.1.104 – Rwanda.

Meer informatie kunt u vinden op: <https://www.project1027.nl/project/rwanda-voedselprogramma/>

De **tweede** collecte is voor het kerkbeheer.

De **derde** collecte is voor de verwarming

Berichten van onze kerkelijk werker:

Samen hebben we afgelopen zondag gebeden met en voor Jessica Rochat. De uitslag van de laatste onderzoeken geeft een zorgwekkend beeld. We mochten onze zorg in gebed brengen, maar ook baden we om een zegen over de nieuwe chemokuur die deze week start. Vertrouwend op Gods kracht en liefde bidden we om Zijn zegen, naar geest, ziel en lichaam. Blijf je, blijft u meebidden?

Mw. Schreuders – Lankhaar is een paar deuren verder gaan wonen omdat zij meer zorg nodig heeft. We hopen en bidden dat zij zich snel mag thuisvoelen in haar kamer in Wijkstein, Azaleastraat 26, kamer 1.12. Met dhr. Van Enkhuizen (Eikenstraat) zijn we dankbaar dat hij weer is thuisgekomen uit het ziekenhuis en herstellende is van longontsteking. Laten we de uitwerking van gebed en meeleven niet onderschatten. We zijn in de gemeente van Christus aan elkaar gegeven. Dat gaat verder, dieper en hoger dan alleen maar een sociaal netwerk of organisatorische eenheid; we zijn één in Christus, door de Heilige Geest die werkt in en door de gemeente. Dat geeft een kracht, verbondenheid en vrede die verstand en gevoel te boven gaat. Laten we die 'verticale lijn' altijd in het oog blijven houden, in de wetenschap dat we gezien, gekend en gedragen zijn door onze hemelse Vader.

Van harte alle goeds, pastor Kees Pastoor 06 573 230 18

Bijbelkring

De eerste avond van de Bijbelkring staat gepland voor maandag 17 oktober a.s. in de Hoeksteen. We willen om 20.00 uur beginnen.

Tijdens deze eerste kringavond willen we stil staan bij het jaarthema van de PKN 'Aan tafel!'. 'Aan tafel zijn we welkom en is er plaats voor iedereen'.

We willen dan ook bespreken hoe we het winterseizoen als kring willen invullen.

Als je bijv. een boekje hebt dat je aanspreekt, neem het dan mee.

Ook voor deze kringavond geldt: Wees welkom, er is plaats voor iedereen!

Is er iemand die iets lekkers wil bakken voor deze avond?

Geef dat even door aan Theo van Tilborg of Govert Schouten

Verantwoording kerkbeheer

Kerkbeheer algemeen €246.60

Quotum afdracht € 57.13

Instandhouding predikantsplaats € 42.40

Beeld en geluidsfonds € 57.45

Orgelfonds € 57.45

Verjaardagskaarten en bus € 112.85

Busje Focusmateriaal €16.60

Via bank diverse bestemmingen €183.00

Voetius: We verzoeken u de informatie voor de Voetius naar voetius@hervormdeethendrongelen.nl te sturen. De kopij voor de volgende Voetius kunt u inleveren tot maandag 17 oktober 12.00u bij bovenstaand mailadres.

Tenslotte: Een hartelijke groet namens de kerkenraad, Janneke Rochat