

Voetius 24 Eethen en Drongelen

Dienst: Zondag 10-07-2022

9.30 uur: Ds. Jannie van den Brink (Genderen)

Kinderoppas: Voor de kleinsten is er elke morgendienst oppas beschikbaar in De Hoeksteen. Wilt u hier als (groot)ouders gebruik van maken? Laat dit dan uiterlijk zaterdag om 12.00 uur weten door een telefoontje of berichtje naar 06-30360040 (Ingrid).

Kinderkerk: Tijdens deze dienst is er kinderkerk onder leiding van Annemarie met als onderwerp: Jakob en Esau.

Kerkauto: Heeft u vervoer nodig om naar de dienst te komen? Bel dan even met 06-30737199 (Andries van Klij).

Rekeningnummers: We delen de rekeningnummers van de diaconie (NL41RABO0341531952) en van het kerkbeheer (NL09RABO0341543101). Uiteraard bevelen we alle collectes die hieronder genoemd worden van harte aan!

Collecten:

De **eerste** collecte is voor de diaconie.

De **tweede** collecte is voor het kerkbeheer.

De **derde** is voor het onderhoudsfonds.

Uit de gemeente: Mevrouw Treffers - Braspenning (Wijnpeerhoef 13) was vorige week opgenomen in het ziekenhuis, nadat zij was gevallen. Een operatie was weliswaar niet nodig, maar wel moest zij eerst aansterken. Afgelopen weekend is zij weer thuis gekomen. Veel sterkte en kracht toegebeden.

Blijft u betrokken op uw medemens in de gemeente? Lang niet alles wat er speelt wordt opgenomen in de Voetius, maar als u iemand in gedachten heeft van wie u weet dat hij of zij het prijs stelt: een kaartje, een mail of een appje, een telefoontje of een bezoek doet altijd goed. Volg daarin uw hart en bid voor de ander. Zo mogen we als gemeente om elkaar heen staan in de wetenschap dat de God van alle vertroosting ons draagt en helpt.

Jubileum: Vijfentwintig jaar geleden, op 6 juli 1997, werd kandidaat A. Hamstra in onze gemeente bevestigd tot predikant. Wij feliciteren hem van harte met deze mooie mijlpaal als predikant en wensen hem Gods zegen voor de toekomst. Mocht u hem willen feliciteren met een kaartje, zijn adres is Houtenstraat 31, 4623 XK te Bergen op Zoom. Op zondag 17 juli a.s. hoopt ds. Hamstra voor te gaan in onze gemeente. Na de dienst is het koffiedrinken in de Hoeksteen en kunt u hem persoonlijk feliciteren.

Pasto(o)r: Sinds begin juni ben ik (Kees Pastoor) gestart met mijn werkzaamheden in de gemeente. Het is dan even zoeken: waar moet je beginnen? Waar ben je het meest nodig? Wat speelt er? Welke vragen en moeiten leven er. Het is fijn om te merken dat overal waar ik kom de deur met een hartelijk gebaar wordt open gedaan. Goede en mooie gesprekken vinden plaats. Ook komt altijd 'God ter sprake'. En hoewel je dergelijke gespreksonderwerpen natuurlijk mag verwachten als je met een dominee of pastor aan tafel zit, heb ik respect voor de kwetsbaarheid. Want het gaat vaak niet over feiten, meningen en gevoelens alleen, maar ook over die diepere laag. Het vergt kwetsbaarheid en moed om openheid te geven over dergelijke zaken. In de komende tijd ga ik op dezelfde voet verder en hoop ik weer velen te mogen ontmoeten. Voelt u zich vrij om contact op te nemen op een maandag of donderdag zodat ik op een van die dagen eens komen voor een gesprek. Velen vinden begin van de ochtend of de middag een minder prettige tijd, maar mocht u daarmee geen probleem hebben, dan verneem ik het graag, zodat ik de bezoeken kan spreiden over de dag. Ook goed om alvast te vermelden: van 20 juli tot 10 augustus hoop ik samen met mijn gezin vakantie te vieren.

Opstand: Als je onrecht ervaart kun je ontzettend boos worden. Dat zien we in ons land gebeuren: boze boeren. Ook thuis merk ik het soms. Zo ongeveer ons hele gezin heeft een vrij sterk rechtvaardigheidsgevoel en dat leidt nogal eens tot gedoe met onze 'wichter' (meiden), zoals ik dat dan in het Gronings zeg. In de Bijbel lezen we dat er soms opstand is. Mozes heeft het af en toe flink te stellen met het kleine maar pittige volk Israël. En dan ga je soms 'uit je stekker'. Dan is er kalmte en bemiddeling nodig. Niet de weg van harde woorden, van 'zwaarden en speren', wrok en woede. Al kan boosheid echt terecht zijn; de Bijbel roept op om "niet te zondigen in je boosheid" (Brief van Paulus aan de Efeziërs 4). Maar dat is knap lastig. Te midden van opstand en onrust, onrecht en schade geeft God, in Jezus Christus, bemiddeling. Een Middelaar, tussen God en mens, tussen mensen onderling. Uit onvoorwaardelijke, onbepaalde en onophoudelijke liefde. Hij incasseerde de opstand die zich tegen Hem zelf richtte en ging voor Zijn vijanden door het vuur... Denk daar eens over na. Daarin zit onnoemelijk veel kracht. En vergelijk wat Ghandi, Mandela en andere leiders hebben uitgedragen en bereikt. Maar mag je dan niet boos zijn? Moet je onrecht maar laten gebeuren? Nee. Maar, zo leerde ik van een oude monnik: blijf in gesprek. Blijf de verbinding zoeken en breng je boosheid in gebed. De vrede van Christus voor u, jou en mij, voor mijn dochters en hun docenten, voor boze boeren en modderende ministers.

Van harte alle goeds, Kees Pastoor

Verhuur van de pastorie: Zo'n driekwart jaar is de pastorie bewoond geweest. We zoeken nu een nieuwe huurder. Heeft u hiervoor interesse? Neem dan contact op met ouderling kerkrentmeester Govert Schouten (06 – 54 24 77 75).

Verantwoording Kerkbeheer:

Algemeen kerkbeheer: € 352.97

Orgelfonds € 34.56

Instandhouding € 37.80

Beeld en geluid € 82.60

Quotum € 69.83

Verjaardagsfonds € 73.55 (incl. geld via brievenbus)

Via bank, diverse bestemmingen € 300.—

Voetius: We verzoeken u de informatie voor de Voetius naar

voetius@hervormdeethendrongelen.nl te sturen. De kopij voor de volgende Voetius kunt u inleveren tot maandag 11 juli 12.00 u bij bovenstaand mailadres.

Tenslotte: Een hartelijke groet namens de kerkenraad, Lione Somsen – van Klij