



## Hervormde gemeente Eethen & Drongelen

---

### Pastorale zorg Hervormd Eethen en Drongelen

Juni 2022

Beste gemeenteleden,

Enige tijd geleden werd ik gebeld door Marcella, jullie allen bekend, met de vraag om eens op gesprek te komen. Na kennismaking en de nodige afspraken ben ik vanaf nu tien uren per week beschikbaar voor het pastoraat in de gemeente. Mijn achternaam Pastoor heb ik in ieder geval niet tegen; die heb ik 47 jaar geleden meegekregen van het Groningerland waar ik ben opgegroeid. Sinds 1,5 jaar woon ik in Nieuwendijk, samen met mijn vrouw Annerieke en onze drie dochters. Naast het werk hier in Eethen – Drongelen ben ik als kerkelijk werker verbonden aan de Maranathakerk in Alphen aan den Rijn. Pastoraat, voorgaan in kerkdiensten, het leiden van uitvaarten en ook betrokkenheid bij het jeugdwerk behoren daar tot mijn werkzaamheden, die ik in de regel uitvoer op dinsdag en vrijdag.

Naast het werk en het vaderschap in mijn gezin mag ik graag lezen, muziek maken (kerkorgel) en heb ik een breed pallet aan muzikale smaak en interesse. Ook is er altijd wel iets te doen in de tuin of is er een klus op gebied van bijvoorbeeld houtbewerking. Enkele keren per jaar ben ik een weekend te gast bij de benedictijner monniken in de St. Adelbertabdij in Egmond-Binnen. Daar geniet ik van de rust en stilte, de getijden in de kerk en de gelegenheid om te bidden, te lezen en stil te zijn. Van kinds af aan heb ik het christelijke geloof meegekregen en hierin mijn eigen weg gevonden. In het kerkelijk werk stel ik Christus centraal. Hij heeft ons de Vader laten kennen en heeft in Zijn leven op aarde, in het volbrachte werk in Zijn lijden, sterven en opstanding ons de liefde en trouw van God gegeven. Dat maakt dat we als mens, in voor- en tegenspoed mogen bouwen op het fundament van Zijn trouw en nabijheid door de heilige Geest. Zo mag ik als medemens naast u en jou komen staan en samen biddend een stukje oplopen op het levenspad.

Voor Hervormd Eethen – Drongelen ben ik werkzaam op de donderdagen en gedeeltelijk op de maandag. U kunt mij op deze dagen telefonisch bereiken op 06 573 230 18. Via de mail ben ik ook bereikbaar: [pastoraalwerker@hervormdeethendrongelen.nl](mailto:pastoraalwerker@hervormdeethendrongelen.nl) Samen met de kerkenraad en Matthea Klaasse – Mesch heeft er overdracht plaatsgevonden en ben ik inmiddels gestart met het maken van de eerste afspraken en met de eerste bezoeken. Ik zie er naar uit om kennis te maken en u / jou te ontmoeten.

Vrede en alle goeds,  
Kees Pastoor

**Pastoraat – bericht van Matthea:** Zoals eerder aangegeven zou ik (Matthea) tot de zomervakantie betrokken blijven bij het (crisis)pastoraat in de gemeente. Nu is het zo dat er al per 1 juni een nieuwe pastoraal werker kan starten. Dit is onverwachts snel gegaan, maar bovenal positief nieuws voor jullie als gemeente. In de komende weken zal ik het werk aan hem overdragen en mijn werk in de gemeente afronden. Stelt u een persoonlijk afscheid/bezoekje nog op prijs, geef dit gerust aan! (06-49972561 of [pastoreethendrongelen@gmail.com](mailto:pastoreethendrongelen@gmail.com)) Ik blijf nog wat langer betrokken bij de belijdenisgroep, op zondag 26 juni hopen er een aantal gemeenteleden openbare belijdenis van hun geloof te doen. Deze bijzondere dienst mag ik leiden en zo met hen dit traject afronden. Op deze zondag kunt u mij ook gedag zeggen.

Ds. Matthea Klaasse-Mesch