

Brief van het focusteam!

Beste gemeente,

De afgelopen jaren is er een bijzondere samenwerking tussen de drie kerken in Genderen en Eethen-Drongelen ontstaan, die dieper gaat dan een enkel overleg. In onze laatste vergadering hebben we als focusteam teruggeblikt op deze samenwerking en daar werden we enthousiast en hoopvol van. Graag delen we onze dank en hoop met jullie om. Laten we elkaar bemoedigen en zeggen: "Jezus bouwt zijn koninkrijk in onze gemeenten!"

Dankbaar zijn we voor de samenwerking tussen de drie kerken, waarin we elkaar leerden bemoedigen om Jezus te volgen. Denk bijvoorbeeld aan de herfstwandeling, waarbij we gebedspunten zijn gedeeld, zoals het gebed "We bidden om blijvende samenwerking tussen de gemeenten van Genderen en Eethen..."



Dankbaar zijn we voor het enthousiasme en de dienstbaarheid binnen de gemeenten. Wanneer er spontane acties werden opgezet, waren er altijd voldoende handen beschikbaar, zoals bij het koffiedaten en de engeltjesactie.

Dankbaar zijn we voor de gezamenlijke initiatieven, waarbij afwisselend de ene en de andere gemeente de organisatie op zich nam. Dankbaar zijn we ook voor de vervolgstappen die we willen zetten om nieuwe initiatieven ruimte te geven.

Dankbaar zijn we voor de vele eyeopeners, zoals de 7 G's, die duidelijk maken dat getuigen op diverse manieren vorm krijgt en dat iedereen wel één van de vormen kan toepassen. Maar het bracht ook scherp in beeld dat er aarzelingen zijn om te getuigen – het gaat niet altijd vanzelf. Denk ook nog eens aan de bemoedigende deelmomenten van 'This Time Tomorrow', waarbij iemand een stukje schreef over zijn of haar dagelijkse leven.

Dankbaar zijn we dat we gezamenlijk rond een jaarthema werkten. Zo werd in de gemeente op zondag, maar ook op kringen, catechese en kindernevendienst hierover doorgesproken. De regelmaat van de Focusdiensten en de gesprekken gaven in coronatijd zeker houvast. Denk ook nog eens aan de online gespreksavonden, waar we als drie gemeenten gezamenlijk optrokken en ons via de chat met elkaar verbonden. Vergeet ook de 40-dagen App niet, waarmee we toeleefden naar Pasen!

Dankbaar zijn we dat we elkaar als focusteam hebben leren kennen en vertrouwen. Want als we in de komende jaren een gezamenlijk initiatief opzetten, dan weten we elkaar te vinden!

Onze hoop voor de toekomst is dat we deze mooie initiatieven vasthouden en verdiepen:

Hoop hebben we dat het *drieluik van jeugddiensten* een vervolg krijgt. Bemoedigend is het om te zien dat jongeren uit de drie gemeenten meegenomen worden in deze beweging. Het begon met thema's die vanuit focus aangereikt werden; later kwam het uit de jongeren zelf.

Hoop hebben we dat het '*goed doen aan allen*' blijvend een plaats krijgt, zoals bijv. met de engeltjesactie en met andere activiteiten.

Hoop hebben we ook dat ouders elkaar stimuleren om het christenzijn in de geloofsopvoeding een plaats te geven, zoals we bij de cursus van de HGJB hebben ontdekt. Iemand zegt hierover *“Ik had toen gesprekken met moeders die ik lang niet gesproken had en dat leverde herkenning op. Dat leent zich zeker voor een vervolg.”*

Hoop hebben we dat we als gemeenten activiteiten voor het hele dorp blijven aanbieden om zo zichtbaar aanwezig te zijn. Denk bv. aan wat we met de Paas- en de herfstwandeling hebben geoefend, of ook met het *delen en dienen* rond Pasen.

Hoop hebben we om steeds opnieuw ons geloof met het dagelijkse leven te combineren, zodat ons geloof in de praktijk geleefd en geoefend wordt. Gaat u of ga jij ook de uitdaging aan om te getuigen en daarmee wellicht uit je comfortzone te stappen? Voel je vrij om met elkaar naar buiten te treden. *Heb je een idee, deel het met anderen, en bemoedig elkaar om samen iets op te zetten.*



Als focusteam willen we graag twee punten ter afsluiting met jullie delen:

1. De samenwerking tussen de kerken hebben we bijzonder gewaardeerd. We realiseren ons dat we als gemeente steeds meer een minderheid vormen, waardoor deze verbinding steeds meer als noodzaak wordt ervaren. Bidt met ons mee om blijvende verbinding.
2. Als focusteam hebben we op eenvoudige manier mensen bij elkaar willen brengen en heel laagdrempelig de samenwerking concreet gemaakt. Hierdoor weten we elkaar te vinden in de toekomst. We hopen en bidden dat ook jullie elkaar als gemeenteleden weten te vinden en zélf ook initiatieven durven aan te dragen. Mail of bel ons gerust, of spreek ons hierop aan!

Hartelijke groet vanuit het gezamenlijke focusteam,

Ank, Annette, Hennie, Gerben, John, Jonny, Joost, Lucias, Monique, Nicole en Susan!