

Boodschap van Marcella van de Vendel, namens de kerkenraad  
Morgendienst 21 maart 2021

*Beste gemeente,*

*Wij vinden het moeilijk om hier te staan en hebben hier als kerkenraad ook lang over gesproken.*

*Voorals omdat wij hier afscheid nemen van kerkraadsleden die zich met hart en ziel hebben ingezet de afgelopen jaren.*

*En dat willen wij zeker niet te niet doen!*

*Maar helaas zien we er weinig tot geen mensen voor terug komen.*

*Dat betekent dat wij nu nog met 2 ouderlingen en 2 diakenen zijn, met hulp van Jan van der Giessen als ouderling-kerkrentmeester.*

*En u snapt, dat gaan wij niet redden.*

*Wij hebben gemeend dat we toch iets van ons moesten laten horen.*

*We hebben een enquête gehouden en daarin zijn een aantal zaken duidelijk geworden.*

*Een samenvatting van deze enquête volgt zo spoedig mogelijk.*

*En naar aanleiding daarvan gaan we graag in gesprek met u en met jou*

*Want wij willen een tweespraak en geen eenrichtingsverkeer.*

*Dit zal begin april worden, communicatie hierover volgt.*

*Hierbij zal rekening gehouden worden met de richtlijnen die op dat moment gelden.*

*Als kerkenraad willen we dit moment nemen, om aan u en jou te vragen om na te denken over wat u en jij kunt betekenen voor onze gemeente.*

*We willen u vragen om de gaven die u van God heeft gekregen, in te zetten in zijn gemeente. Kerkenraadslid zijn kost tijd en energie.*

*Maar het levert vooral ook veel op: mooie gesprekken met mensen, meer inzicht, meer bewustwording wat ervoor nodig is om een gemeente draaiende te houden en dit niet alleen tot opbouw van onze gemeente maar ook van uw eigen geloofsleven.*

*Bedenk niet, 'ik heb mijn tijd gehad', daar zijn wij een te kleine gemeente voor.*

*We missen ervaren mensen, maar ook gemeenteleden uit de leeftijdsgroepen die nu niet vertegenwoordigd zijn in de kerkenraad.*

*Laat het een roepstem zijn voor u, voor jou tot heil van ons allen, en tot eer van die ene gezegende naam.*

*Bij vragen, napraten of voor informatie weet u ons te vinden!*