



Eethen Drongelen, 22 april 2020

Beste gemeenteleden,

Graag praten we jullie vanuit het Focusteam bij over de mogelijkheden die er zijn om tijdens blok 2 van het Focustraject bezig te zijn met de thema's die aan de orde komen.

Toen de coronacrisis uitbrak, stonden we als team op het punt na te gaan denken over passende vormen voor dit tweede blok. Immers, dit loopt van Pasen tot Pinksteren, en dat is normaal gesproken ook niet een periode waarin er in onze gemeente veel vormings- en toerustingsactiviteiten meer plaatsvinden. Maar toen werd door de corona-uitbraak ieders leven overhoop gegooid, en datzelfde gold voor het kerkelijk leven.

Wel hebben we in de themadiensten op 29 maart en 10 april (Goede Vrijdag) thema 1.4 en 1.5 een plek gegeven. Zeker thema 1.4 'Jezus raakt ons aan' bleek verrassend, en hoopgevend actueel te zijn.

Ondertussen heeft de IZB de tijd tot aan Pasen gebruikt om na te denken over vormen voor blok 2, die ook in coronatijd bruikbaar zouden kunnen zijn.

Nienke de Ronde, onze trajectbegeleider, heeft ons daarover bijgepraat middels een videoboodschap afgelopen zondag. Deze is [hier](#) terug te kijken.

Afgelopen zondag was namelijk de eerste themadienst in blok 2. Het thema van dit blok is 'Jezus dichtbij'. Jezus is ook vandaag de levende Heer, die verborgen aanwezig ons bestaan deelt. Dit was dan ook het thema van de preek van afgelopen zondag. Deze preek is [hier](#) na te lezen of te luisteren.

De themadiensten vormen ook in dit blok de basis voor de toerusting. Hoewel we elkaar in de diensten niet in levende lijve ontmoeten, vinden we het een bijzondere gedachte dat we via diverse kanalen toch met elkaar verbonden zijn. We hopen dat de diensten en de verkondiging tot zegen zijn!

In haar videoboodschap heeft Nienke de diverse mogelijkheden geschetst die er zijn om met de thema's aan de slag te gaan. We hopen dat jullie met ons mee willen doen, om zo (hoewel het allemaal niet ideaal is qua vormen) toch actief met ons geloof bezig te zijn. Soms zeggen we misschien te gemakkelijk dat het 'juist nu' nodig is. Zo willen we het namelijk niet brengen. Maar in elk geval denken we dat het wel klopt dat de huidige onzekere tijd in elk geval een tijd is waarin toerusting welkom kan zijn. Er zijn immers heel wat (geloofs)vragen die we ons kunnen stellen. En ook nu blijft de vraag actueel hoe we op de plekken waar we doordeweeks zijn (thuis, op het werk, in onze sociale netwerken) het geloof handen en voeten kunnen geven.

We willen de diverse mogelijkheden concreet maken met het oog op de situatie in onze gemeente.

**1. Kringwerk en ‘onderling pastoraat’:**

De kringen kunnen niet in levende lijve samenkomen. Immers, het advies is: blijf thuis, en als je al mensen ontvangt, kunnen dat er niet meer dan drie zijn. We kunnen niet ver vooruit kijken, maar in elk geval gedurende blok 2 zal deze situatie niet meer veranderen.

In de drie bestaande kringen is de optie van het videobellen gedeeld. Hier wordt wisselend op gereageerd. Het doel van een video-ontmoeting is primair ‘pastoraal’: horen hoe het de ander(en) vergaat. Daar waar dat van de grond komt, hopen we op goede gesprekken.

Wellicht vind je videobellen in een grote groep geen goed idee, maar zou je toch met anderen, in bijv. drietallen, doorpraten. Nodig elkaar uit via de appgroepen, of in een rechtstreeks contact. Uiteraard is ook onze predikant zeer bereid om mee te praten!

**2. Wandelen:**

Wie graag wandelt (en dat zijn er in deze tijd heel wat!), kan zich aanmelden in de wandelappgroep. Dat kan via Willemieke of (06-22548768) of Monique (06-22483096). In de appgroep kun je een ander uitnodigen voor een wandeling. Mooi voor het onderlinge contact, en wellicht biedt de Focusvraag in de appgroep nog aanknopingspunten voor gesprek!

**3. Kinderen en gezinnen:**

Willemieke maakt voor de kinderkerk tijdens de themadiensten vlogs die bekeken kunnen worden door de kinderen. Bijvoorbeeld terwijl jullie als ouders naar de preek luisteren. Maar je kunt er ook samen naar kijken als gezin. De verwerking die erbij hoort is te vinden op de homepage van onze gemeente.

Natuurlijk zijn ook de gesprekken in het boekje ‘Gezinsmomenten’ nog altijd goed te gebruiken thuis. Maar de IZB heeft ook passende gezinsvieringen gemaakt. Mooi op zondag, of als dagopening met elkaar, of als afsluiting van de maaltijd.

[Hier](#) is de gezinsviering bij thema 2.1 te vinden. De toelichting vind je [hier](#).

**4. Persoonlijke verdieping:**

Nu onderlinge ontmoeting niet altijd goed mogelijk is, willen we jullie stimuleren om persoonlijk met het materiaal aan de slag te gaan. Kies daarbij de vorm die goed bij jou past!

**a. Podcast:**

Voor wie graag een luisterhouding aanneemt, is bij elk thema is een podcast gemaakt, die hier te vinden is.

<https://soundcloud.com/izbfocus/podcast-blok-2-gesprek-1-de-verborgen-aanwezigheid-van-jezus>

In 10 minuten wordt je meegenomen in de lijn van het thema. Mooi om tijdens een wandeling, of rustig in de tuin terug te luisteren.

**b. Persoonlijk gebruik van het werkboek:**

Wie graag rustig al lezend informatie tot zich neemt, kan terecht op pagina 10 van het werkboek. Daar vind je aanwijzingen voor persoonlijk gebruik van het materiaal.

Er zijn ook aanvullende gespreksmaterialen gemaakt bij elk thema. Deze passen de thema's toe op wat er speelt in deze coronatijd. Voor thema 2.1 is dat [hier](#) te vinden.

#### **5. Doorpraten na persoonlijke verdieping:**

Wellicht heb je toch behoefte, nadat je persoonlijk met het materiaal bezig bent geweest, om er nog even over door te praten. Of zit je nog met een vraag of opmerking die je kwijt wilt. Dat kan! Nienke en Michiel hebben daarvoor een Focusinloop-halfuur opgezet. Uiteraard is dat wel online. Maar in het programma Jitsi Meet hebben we een digitale huiskamer gemaakt, waar je met één druk op de knop terecht kunt.

<https://meet.jit.si/FocusInloopEethenenDrongelen>

Op 30 april zijn we tussen 20.30 uur en 21.00 uur beschikbaar! Maar als je dan niet kunt, en liever op een ander moment even door wilt praten, laat het gerust even weten via een mailtje naar [focusteam@hervormdeethendrongelen.nl](mailto:focusteam@hervormdeethendrongelen.nl)

Jullie merken dat er ondanks de veranderde omstandigheden gelukkig nog mogelijkheden zijn om via Focus te groeien in geloof, hoop en liefde. Door de Bijbel open te slaan, ons te richten op Jezus, en zo te worden toegerust als christen anno 2020.

Uiteraard zijn we als Focusteam benieuwd naar jullie ervaringen! Deel die gerust met ons via ons mailadres [focusteam@hervormdeethendrongelen.nl](mailto:focusteam@hervormdeethendrongelen.nl) of door een persoonlijk berichtje via de app.

De volgende themadienst is op 10 mei. Daarna zullen we jullie via de e-mail weer bijpraten. We wensen jullie veel zegen!

Hartelijke groet,

Monique Branderhorst  
Gerben van Helden  
Willemieke Riphagen  
Nienke de Ronde  
Michiel Vasten hout