

Themapreek:

‘Mattheüs en zijn boodschap’

- De blikrichting is terugkijkend: door kruis en open graf heen.
- Iedere evangelist laat uniek licht vallen op het leven van Jezus en zijn boodschap.
- Mattheüs had o.a. Marcus als bron, maar voegde veel eigen accenten toe.

Wie was Mattheüs?

1. Hij was een Jood. Andere naam was ‘Levi’.
In Jezus komt Gods weg met Israël tot vervulling.
2. Hij was een tollenaar.
Kapernaüm. Herodes. Collaborateur. Uitschot
3. Radicaal gehoorzaam: hij gaf zijn baan op toen Jezus hem riep.

Mattheüs 10 vers 3 en 4:

³ Filippus en Bartholomeüs; Thomas en Mattheüs, de tollenaar; Jakobus, de zoon van Alfeüs, en Lebbeüs, die ook Thaddeüs genoemd werd; ⁴ Simon Kananites en Judas Iskariot, die Hem ook verraden heeft.

Mattheüs 17 vers 24-27:

²⁴Toen ze in Kafarnaüm waren aangekomen, kwamen de inners van de tempelbelasting bij Petrus en vroegen: ‘Draagt uw meester de dubbeldrachme niet af?’ ²⁵Hij antwoordde: ‘Zeker wel!’ Toen hij thuiskwam, was Jezus hem voor met de vraag: ‘Wat denk je, Simon? Van wie innen de heersers op aarde tol of belasting? Van hun eigen kinderen of van anderen?’ ²⁶Op zijn antwoord: ‘Van anderen,’ zei Jezus tegen hem: ‘Dan zijn de kinderen dus vrijgesteld.’ ²⁷Maar laten we hen niet voor het hoofd stoten; ga naar het meer, werp daar je hengel uit en haal de vis die het eerst bijt van de haak. Als je zijn bek opent, zul je een vierdrachmenstuk vinden. Neem dat mee en betaal hun voor ons allebei.’

Wie was Mattheüs?

1. Hij was een Jood.
2. Hij was een tollenaar.
3. Hij gaf zijn baan op toen Jezus hem riep.
4. Hij kan door de prediking van Johannes de Doper tot bekering zijn gekomen. Jezus riep hem vervolgens tot discipelschap.

Mattheüs 21 vers 28-32:

²⁸Wat denkt u van het volgende? Iemand had twee zonen. Hij zei tegen de een: "Jongen, ga vandaag in de wijngaard aan het werk." ²⁹De zoon antwoordde: "Ik wil niet," maar later bedacht hij zich en ging alsnog. ³⁰Tegen de ander zei de man precies hetzelfde. Die antwoordde: "Ja, vader," maar ging niet. ³¹Wie van de twee heeft nu de wil van zijn vader gedaan?' Ze zeiden: 'De eerste.' Daarop zei Jezus: 'Ik verzeker u: de tollenaars en de hoeren zijn u voor bij het binnengaan van het koninkrijk van God. ³²Want Johannes koos de weg van de gerechtigheid toen hij naar u toe kwam. U geloofde hem niet, de tollenaars en de hoeren wel. En ook al zag u dat, u hebt u niet willen bedenken en hem alsnog willen geloven.

Wie was Mattheüs?

1. Hij was een Jood.
2. Hij was een tollenaar.
3. Hij gaf zijn baan op toen Jezus hem riep.
4. Hij kan door de prediking van Johannes de Doper tot bekering zijn gekomen. Jezus riep hem vervolgens tot discipelschap.

Schuld, vergeving en barmhartigheid

1. Onze Vader. 'Vergeef ons onze schulden'
2. Gelijkenis over de slaaf die de schuld van zijn medeslaaf niet wil kwijtschelden
3. Gelijkenis over de arbeiders in de wijngaard

Mattheüs 9 vers 12 en 13:

¹²Maar Jezus, Die dat hoorde, zei tegen hen: Wie gezond zijn, hebben geen dokter nodig, maar wie ziek zijn.

¹³Maar ga heen en leer wat het betekent: Ik wil barmhartigheid en geen offer; want Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars.

De boodschap van de evangelist Mattheüs

1. Jezus als koning:
 1. Koningen in de clinch (Jezus – Herodes/ Pilatus)
 2. Van Genesis tot de voltooiing van de wereld, met daarin de cruciale etappe: Jezus, de zoon van Abraham en David
 3. Zijn namen zijn 'Jezus' (Redder) en 'Immanuël' (God met ons)
 4. In het evangelie ontwikkelt zich gaandeweg het conflict

Mattheüs 9 vers 35 en 36:

³⁵Jezus trok rond langs alle steden en dorpen, hij gaf er onderricht in de synagogen, verkondigde het goede nieuws over het koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal. ³⁶Toen hij de mensenmenigte zag, voelde hij medelijden met hen, omdat ze er uitgeput en hulpeloos uitzagen, als schapen zonder herder.

De boodschap van de evangelist Mattheüs

2. Jezus als leraar:
 1. Vijf redevoeringen (Mozes, Thora)
 1. Bergrede: hoofdstuk 5-7
 2. Uitzendingsrede: hoofdstuk 10
 3. Gelijkenissen over het Koninkrijk: hoofdstuk 13
 4. Kerkrede: hoofdstuk 18
 5. Rede over het einde: hoofdstuk 24 en 25

Mattheüs 28 vers 19 en 20:

¹⁹Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest,²⁰en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.'