

‘Egypte is verleden tijd. Reken maar!’

Hand-out bij preek over Romeinen 6 vers 1-11

Ds. Michiel Vastenhout, Eethen/Drongelen

7 mei 2017

¹ Wat zullen wij dan zeggen?

‘Laten we volharden in de Zonde, zodat de genade
overvloediger wordt!’

² Dat nooit!

Wij zijn gestorven aan de Zonde. Hoe zouden we daar dan nog in
kunnen leven?

³ Of weten jullie niet dat wij allen die gedoopt zijn in Messias Jezus,
gedoopt zijn in zijn dood?

⁴ Dat betekent dat wij met hem begraven zijn door de doop in dood,
zodat,

precies zoals de Messias is opgewekt uit de doden door de
glorie van de Vader,

zo ook wij zouden wandelen met een nieuwe kwaliteit van leven.

⁵ Want als wij samengeplant zijn met de Messias in de overeenkomst
aan zijn dood,

dan zullen wij dat ook zijn in de overeenkomst aan zijn opstanding.

⁶ Dit weten wij toch? Ons oude mens-zijn is meegekruisigd met de
Messias, zodat de Zonde van zijn kracht beroofd zou worden. Dat
betekent dat wij niet langer slaven van de zonde kunnen zijn.

⁷ Want wie gestorven is, is vrijgesproken van de aantijgingen van de
Zonde.

⁸ Maar als wij gestorven zijn met de Messias, geloven wij dat wij ook
met hem zullen leven.

⁹ We weten immers dat de Messias, omdat hij is opgestaan uit de
dood, niet meer sterft. De dood voert niet langer heerschappij over
hem.

¹⁰ Want de dood die hij gestorven is, is hij eens en voorgoed aan de
zonde gestorven. En het leven dat hij leeft, leeft hij voor God.

¹¹ Zo dienen jullie ook jezelf te beschouwen/ te rekenen als dood voor
de zonde, maar levend voor God, in Messias Jezus.

De exodus uit Egypte:

- Kwade machten (de farao) delven het onderspit.
- Gods volk wordt gered door de Rietzee heen.
- De Thora (Gods wet) wordt gegeven op de Sinai.
- God is voortdurend aanwezig als de Gids naar het beloofde land.

De betekenis van Jezus' sterven en opstanding

- Sinds die Goede Vrijdag en Paasmorgen is de wereld niet meer hetzelfde.
- Het is het begin van Gods nieuwe slepping.
- Dat moeten we niet versmallen tot iets hyper-individueels.
- Het is de inauguratie van Gods koningschap in de hemel en op de aarde.
- We mogen weer beantwoorden aan onze roeping: koningen en priesters zijn voor God in deze wereld.

Zonde:

- Het missen, het verzaken van die roeping.
- We vereren afgoden in plaats van onze Schepper.
- Daaruit volgen verkeerde gedachten, woorden en daden.
- Het probleem is een verkeerd gerichte aanbidding.