

Bezinning op de toekomst van onze gemeente

'Krimp onderkennen – hoop hervinden'

Gemeenteavond 23 oktober 2017

De uitdaging waar we als gemeente voor staan, is te omschrijven als een dubbele beweging:

Krimp onderkennen – Hoop hervinden.

We willen betekenisvol en gelovig kerk zijn, ook al zijn we met minder mensen dan in het verleden.

Hiervoor is het nodig dat we ons niet langer bezinnen op nieuwe antwoorden op oude vragen. Het is nodig dat we ons bezinnen op nieuwe vragen, en samen op zoek gaan naar mogelijke antwoorden op die nieuwe vragen. Vanavond gaan we in groepjes en plenair met elkaar hierover in gesprek.

Gespreksronde 1: Krimp onderkennen

1. Wat roept het gebruik van het woord 'krimp' bij jullie wakker?
2. 'Een kerk die gereformeerd is, dient steeds weer hervormd te worden in overeenstemming met de Schrift'. Wat vinden jullie van dit adagium van de Reformatie? Denk ook aan de beeldspraak van het 'monument van steen en staal' tegenover de 'zandsculptuur'.
3. Tijdens de dienst van 8 oktober werden een aantal punten genoemd die spelen in onze gemeente: de samenstelling van de kerkenraad, de leeftijdsopbouw van de gemeente, de financiële situatie en de verandering in omvang van de predikantsplaats. Hoe kijken jullie naar deze verschillende punten, denkend aan de (nabije) toekomst van de gemeente?

Gespreksronde 2: Hoop hervinden

1. Bespreek met elkaar de nieuwe vragen, en vergelijk ze met de oude. Wat roepen de vragen bij jullie op? (Spreek dus nog even niet over mogelijke antwoorden.)

Oude vraag	Nieuwe vraag
1. Wat is onze visie en hoe geven we die vorm?	1. Wat heeft God in de zin en hoe raken we daarbij betrokken?
2. Hoe krijgen we ze binnen?	2. Hoe gaan we naar buiten?
3. Hoe kunnen we als gemeente overleven?	3. Hoe kunnen we dienen?
4. Hoe brengen we mensen heil?	4. Hoe stellen we het Koningschap van God present?
5. Wat moet de dominee/ de kerkenraad doen?	5. Wat staat ons als gemeente te doen?

2. Probeer samen te komen tot antwoorden op deze vraag: 'Wat is het goede nieuws (evangelie) voor Eethen en Drongelen anno 2017?' (Zo kun je de eerste 'nieuwe vraag' ook omschrijven.)
3. Bespreek met elkaar wat nodig is om onze dorpsgenoten met dat goede nieuws (zie vraag 2) in aanraking te brengen. Als 'kapstok' kun je denken aan de 'klassieke' kerntaken van een christelijke gemeente. 1) Omzien naar elkaar, 2) Dienen, 3) Vieren, 4) Vormen en toerusten.
4. Waar krijgt ieder van jullie persoonlijk energie van, als je dit alles op je in laat werken?