

Voetius 11 januari 2018: Eethen en Drongelen

Diensten:

Zondag 14 januari:

9.30 uur: Ds. Michiel Vastenhouw (Afscheid en herbevestiging ambtsdragers)

- *Kinderoppas*: Ingrid en Adwin van den Herik

- *Kindernevendienst (groep 1-6 basisschool)*:

We gebruiken bij de kindernevendienst sinds kort de methode Bijbel Basics, gemaakt door het Nederlands Bijbelgenootschap. De zondagen tot aan het begin van de Veertigdagentijd staan we stil bij Abraham, Sara en Isaak. Zondag gaat het over 'Gods belofte voor Abraham'. De kinderen zijn uiteraard van harte welkom om mee te doen!

- *Kerkauto*: Heeft u vervoer nodig om naar de dienst te komen? Bel dan even met 06-30737199.

- *Collecten*:

We geven onze gaven deze zondag voor de diaconie, het kerkbeheer en het verwarmingsfonds. Aanbevolen!

- *Bij de dienst*:

Deze zondag nemen we in de dienst afscheid van diaken Janneke RoCHAT en ouderling-kerkrentmeester Gerben van Helden. Diaken Monique Branderhorst, en de ouderlingen Raymond Riphagen en Theo van Tilborg zullen worden herbevestigd in hun ambt. We lezen Mattheüs 4 vers 12-25.

- *Koffiedrinken*: Na de dienst drinken we samen koffie in De Hoeksteen. Dit doen we om elkaar te kunnen ontmoeten na deze bijzondere dienst, en daarbij is het goed elkaar te spreken zo aan het begin van een nieuw kalenderjaar. Allen welkom in de dienst en daarna!

Omzien naar elkaar:

Diverse gemeenteleden gaan een zware weg van behandelingen. We denken aan Jessica RoCHAT (Hoofdveld 38), die volgende week zal beginnen met de chemotherapie. Bertine van Steenis (Wilgenstraat 16) en Ankie Treffers (Ridder van de Merwedestraat 3, Meeuwen) ondergaan op dit moment zo'n behandeling. Dick Gouda (C.Branderhorststraat 9) is deze week begonnen met een langdurig traject van bestralingen, als nabehandeling van de operatie die hij vorig jaar onderging. Ko Nieuwkoop (De Tol 6) verblijft nog altijd in het Zonnelied (Hogesteeg 2, 5324 AD; afdeling passage, kamer 7).

Dirry Kuijpers (Lindenstraat 19) verbleef een paar weken bij haar zus, maar is nu weer thuis en herstelt daar verder van de botbreuken die ze opliep bij een val.

Verder zijn er anderen in de gemeente die kampen met zorgen en lichamelijke of psychische klachten. Soms hebben die te maken met de (hoge) leeftijd die bereikt is. Soms worden ze juist veroorzaakt door stress en druk die in eerder levensfasen ervaren worden.

In dat alles blijft het van grote betekenis om, juist ook binnen het Lichaam van Christus, om te zien naar elkaar. Een bezoekje, een kaartje, een teken van betrokkenheid.

Rond de viering van het Heilig Avondmaal:

Vesper: Op zondag 21 januari mogen we als gemeente weer de Maaltijd van onze opgestane Heer vieren. Woensdag 17 januari bent u daarom van harte welkom om de vesper bij te wonen die we houden als voorbereiding op deze viering van het Avondmaal. We komen om 20.00 uur samen in de kerk.

Censura Morem: Verder wijzen we u in verband met onze voorbereiding op het Avondmaal op het Censura Morem. In de kern is dat een mogelijkheid die de kerk biedt om als gemeentelid een pastoraal gesprek te voeren over (zondige) situaties in het leven die het deelnemen aan het Avondmaal in de weg staan. We hebben daar niet een vast moment voor, maar volgende week kunt u onze predikant daar voor benaderen. Uiteraard is het ook mogelijk met hem in gesprek te gaan over andere vragen die er bij u of jullie leven rond het vieren van het Avondmaal, en uw deelname daaraan.

Danken: Dat we als gemeente van Christus dankbaar zijn voor het vieren van de Maaltijd behoeft geen betoog. We uiten dit als we aan tafel komen, en ook tijdens de avonddienst op 21 januari geven we

daar vorm aan tijdens een zang- en dankdienst. Geef gerust weer aan onze predikant door als er een lied is dat u graag bij orgel of piano wilt zingen.

We zien uit naar een mooie, bemoedigende viering van het Avondmaal!

Verkiezing ambtsdragers:

In de vergadering van afgelopen maandag heeft de kerkenraad vier gemeenteleden tot ambtsdrager verkozen: een diaken en drie ouderling-kerkrentmeesters. Deze week zijn zij hiervan op de hoogte gesteld, en we zullen zondag in de dienst hun namen met u delen, en voor hen bidden. Zij hebben tot vrijdag 19 januari de tijd om na te denken of zij hun roeping tot het ambt aanvaardden. Wilt u hen gedenken in het gebed, en hen laten weten dat u met hen meeleeft?

Oppasrooster:

Helaas is het nog niet gelukt om het oppasrooster sluitend te krijgen. Als jeugdwerk hebben we besloten dat de leiding van de kindernevendienst niet ook nog mee hoeft te draaien in het oppasrooster. Deze zusters zouden dan zelden 'gewoon' in de dienst kunnen zitten. We zijn blij met tieners die mee willen doen, maar missen nu oudere gemeenteleden die zich aanmelden. Heel concreet denken we aan gemeenteleden van 50+. Mogen we op u rekenen? Het zou spijtig zijn als jonge gezinnen niet (samen) naar de kerk kunnen komen, omdat er geen oppas voor de allerkleinsten gevonden wordt. Aanmelden kan (liefst voor a.s. zondag) bij Ingrid van den Herik 06-30360040.

De commissie jeugdwerk

Beamer:

We zijn blij met de inzet van de tieners die het beamerteam bemensen. Fijn! Helaas reageerde niemand op onze oproep dit team te komen versterken. Dat kan alsnog! Juist ook wat oudere gemeenteleden zijn welkom mee te doen.

Laat het even weten via beamerteam@hervormdeethendrongelen.nl

We wijzen u allen erop dat de orde van dienst uiterlijk vrijdagavond op de website staat. Ook is daar de bijbehorende Powerpointpresentatie als hand-out te downloaden en te printen. Dit is bedoeld voor ieder die thuis meeluistert, of later de dienst terugluistert. Maar ook als u het fijn vindt de dienst thuis voor te bereiden, kunt u hier terecht.

Voor iedereen die het fijn vindt thuis de liederen die gezongen worden mee te lezen, boden we de mogelijkheid aan collectief een tekstboekje te bestellen. Mocht u daar toen geen gebruik van gemaakt hebben, ze zijn te koop via www.kameel.nl Zoek op 'Op Toonhoogte tekstbundel 2015'.

Er is uiteraard ook niets op tegen om een eigen liedboekje, psalmboekje en Bijbel mee te (blijven) nemen naar de dienst, als u het bijv. fijn vindt de liederen vooraf door te lezen, of als u graag tijdens de verkondiging het Bijbelgedeelte bij de hand houdt.

We zijn als beamerteam in de opstartfase, en verfijnen de manier waarop we de beamer gebruiken nog altijd. Heeft u suggesties of vragen, mail ze dan gerust naar het eerdergenoemde mailadres, of schiet één van de leden aan.

Themadienst Mattheüs en zijn boodschap:

De hand-out van de presentatie, én de integrale tekst van de preek van de themadienst van afgelopen zondagavond kunt u vinden op de website onder 'Verdieping/ Themadiensten'.

Gesprekskring:

A.s. maandagavond zal de gesprekskring weer om 20.00 uur samenkomen in De Hoeksteen. De avond wordt geleid door Govert Schouten. Allen welkom!

Thema-avond IZB:

We herinneren u en jullie aan de thema-avond die op 29 januari gehouden wordt in De Hoeksteen. De avond wordt georganiseerd door de vier kerken uit Eethen, Drongelen, Babyloniëbroek en Genderen. De avond begint om 20.00 uur, inloop vanaf 19.45 uur. Het thema, verzorgd door de IZB, is 'Als kinderen andere wegen gaan'. De vraag staat centraal hoe we omgaan met de werkelijkheid of de mogelijkheid dat onze kinderen (jong of al ouder) andere wegen kiezen dan wij als het gaat om geloof en kerk. We hopen op een mooie opkomst, en een goede bezinning.

Bijlage:

Als bijlage bij deze Voetius treft u de nieuwe activiteitenkalender aan. Uiteraard is deze ook te vinden op de website.

Verantwoording:

Onze predikant ontving € 50 voor de kerk.

Diaconale collectes december: Diaconie € 277,75; Kinderkerstfeest € 181,35; Malawi sloppenwijk € 136,82; Leerstoelfonds € 132,00; Kerstnachtdienst € 519,25.

Collectes kerkbeheer december: Kerkbeheer € 977,85; Verwarming € 95,60; Instandhouding € 145,30; Quotum € 98,30; Verjaardagfonds november € 99,87; Idem december € 134,85; Kerktelefoon € 227,20; Gift huisbezoek € 10; Gift HVD € 10; Gift bloemengroet € 10; Gift fruitbakjes € 155.

Dank aan de gevers!

Ten slotte:

Ontvang allen een hartelijke groet, ook namens Sandra en de kinderen,

Ds. Michiel Vastenhout