

Voetius 7 december: Eethen en Drongelen

Diensten:

Zondag 10 december (Tweede Adventszondag):

9.30 uur: Ds. Jan Wolters (Almkerk)

18.30 uur: Ds. Auke Hamstra (Zuidland)

- *Kinderoppas*: Hanneke Meijvogel en Willemieke Riphagen
- *Kindernevendienst (groep 1-6)*: Sandra Rochat en Ingrid van den Herik
- *Kerkauto*: Ochtend: Govert Schouten (tel. 352601); Avond: Lucy van Veldhuisen (tel. 351593).
- *Collecten*:

We geven onze gaven in de eerste collecte voor de diaconie. De opbrengst van de tweede en de derde collecte is bestemd voor het kerkbeheer. Van harte aanbevolen!

- *Bij de diensten*:

In de morgendienst sluit ds. Wolters aan bij het thema van de voormoeders van Jezus. In de verkondiging gaat het over Bathseba. 's Avonds is een oud-voorganger in ons midden. Allen welkom in de diensten!

Omzien naar elkaar:

Overleden: Op vrijdag 1 december overleed broeder Bart Schreuders. Hij werd 84 jaar. De aandoening aan zijn luchtwegen, waar hij levenslang mee kampte, had hem uiteindelijk zeer verzwakt. Een nieuwe infectie werd hem te veel. Op de rouwkaart staan woorden uit het opwekkingslied 'Stilte'. 'Verberg mij nu onder uw vleugels, Heer. Houd mij vast in uw sterke hand.'

We hebben onze broeder zondag in het midden van de gemeente herdacht, en voor zijn vrouw, zijn kinderen en kleinkinderen gebeden.

Afgelopen donderdag heeft de begrafenis plaatsgevonden op het kerkhof rond de kerk van Eethen.

Zieken:

Ko Nieuwkoop (Tol 6) verblijft in het Zonnelied in Ammerzoden (Hogesteeg 2, 5324 AD; afdeling passage, kamer 7). Zijn toestand geeft reden tot zorg, nu hij in het weekend opnieuw getroffen werd door een infarct.

Jan Treffers (Wijkestein, De Haven) is ernstig ziek geworden. Bij het versturen van de kopij komt het bericht binnen dat zijn gezondheidssituatie zeer zorgelijk is.

Thuisgekomen: Gijsje van Andel (Eindsestraat 2) is vorige week thuisgekomen uit het ziekenhuis, en we ontmoetten haar zondag al weer in de kerk. Reden tot dankbaarheid!

Tijdens de afscheidsdienst van br. Schreuders klonk de muziek van een lied van Sela met deze tekst:

'Heer, wijs mij uw weg en leid mij als een kind dat heel de levensweg slechts in U richting vindt.

Als mij de moed ontbreekt om door te gaan, troost mij dan liefdevol en moedig mij weer aan.

Heer, leer mij uw weg, die zuiver is en goed. Uw woord is onderweg als een lamp voor mijn voet.

Als mij het zicht ontbreekt, het donker is, leid mij dan op uw weg, de weg die eeuwig is.'

Verkiezing ambtsdragers:

Zoals u weet, stoppen br. Van Helden en zr. Rochat in januari met hun werk als ambtsdrager. Zij geven het stokje door. Als kerkenraad doen we daarom een beroep op u allen. Tijdens de bezinning in de maand oktober (bijv. tijdens de gemeenteavond) is duidelijk geworden dat krimp onderkennen en hoop hervinden iets is dat ons allen aangaat. De weg die we als gemeente willen gaan, onder leiding van Gods Geest, kunnen we alleen maar samen lopen. Een gemeente kent geen publieke tribune voor toeschouwers. Ieder draagt zijn of haar steentje bij.

In dat geheel nemen de ambten een belangrijke plaats in. Het is goed om met u te delen dat onze kerk hiervoor ook kaders schetst in haar kerkorde. Zoals de zaken zich nu ontwikkelen, is ons College van Kerkrentmeesters straks niet meer op de juiste wijze bezet. Dit kan gevolgen hebben op de middellange termijn. Maar los daarvan, is het belangrijk dat we als gemeenteleden het stokje mogen oppakken van een ander, het een tijdje mogen dragen, en daarna het vertrouwen mogen hebben dat een ander het van ons overneemt.

Daarom vragen we u het volgende. Bent u een belijdend lid, en staat u ervoor open om het stokje over te nemen van ouderling-kerkrentmeester of diaken? Laat dit dan weten aan onze predikant. Uiteraard kunt u hem ook benaderen voor een gesprek hierover.

Als u als belijdend lid hierover hebt nagedacht, maar nu geen mogelijkheid ziet het stokje over te nemen, geeft u ons dan namen door van andere leden die u geschikt acht dit te doen. Ook doopleden worden van harte uitgenodigd namen in te dienen. Dit kan schriftelijk en ondertekend tot vrijdag 22 december bij de scriba, Hoofdveld 20. Uw kerkenraad

Projectgroep gebouwenbeheer:

Tijdens de gemeenteavond bent u bijgepraat over de stand van zaken rond het werk van deze projectgroep. De projectgroep heeft nadien gesproken met de kerkenraad, en die heeft vervolgens aan de projectgroep gevraagd allereerst de tijd te nemen om een inventarisatie te maken van de kosten die gemoeid zijn met het gebruik en het onderhoud van kerk, verenigingsgebouw en pastorie. Ook zal in kaart worden gebracht wat de situatie is rond het bestemmingsplan en de waarde van de gebouwen. Het actualiseren van deze informatie is noodzakelijk om vervolgens verder te gaan met dit proces van bezinning op de toekomst. De projectgroep komt op 13 december, om 20.00 uur bij elkaar in De Hoeksteen. Uiteraard is het altijd mogelijk om bij de projectgroep aan te haken! Welkom.

Gemeenteavond:

We delen vast mee dat de volgende gemeenteavond gepland staat op *maandag 5 maart*. Om alvast te noteren in de agenda!

Voetius:

De factuur voor deze jaargang van het kerkblad heeft u inmiddels ontvangen. Misschien viel het u op dat de kosten lager zijn dan de afgelopen jaren. Dit heeft te maken met het feit dat ons kerkblad door een ander drukker wordt uitgegeven. Het College van Kerkrentmeesters

Collectemunten:

Op dinsdagavond 12 december kunt u van 19.00 tot 19.30 uur terecht bij br. Cock van Wijk, die in de consistorie van Eethen de collectemunten voor u klaar heeft liggen. De laatste keer in 2017!

Verantwoording:

Adri van Wijk ontving 10 euro tijdens een bezoek namens de HVD.

Onze predikant ontving tijdens het bezoekwerk ook 2 maal 10 euro.

Kopij Voetius:

In verband met mijn nascholing ontvang ik de kopij voor de Voetius graag uiterlijk zaterdag 9 december.

Nascholing:

Op 11 en 12 december hoop ik op Nieuw Hydepark de zes sessies van de verplichte nascholing af te ronden. Deze bijeenkomsten en het voorbereiden ervan hebben dit jaar tijd en inzet gevraagd. Ik ben blij dat onze kerk de mogelijkheid tot nascholing biedt. Ik ben ook blij dat de kerkenraad daarvoor alle ruimte heeft gegeven, wetend dat hierdoor (met name in het laatste half jaar) andere aspecten van het werk minder aandacht konden krijgen. Ik ben blij te kunnen zeggen dat het intensieve maar goede bijeenkomsten met collega's waren, waar ik dankbaar aan terugdenk.

Ten slotte:

In deze tijd van Advent, waarin de kerk kernwoorden zoals 'verwachting' en 'hoop' uit het ABC van het geloof leert spellen, deel ik graag een citaat van de Britse theoloog Chris Wright: 'Mission means inviting all the peoples of the earth to hear the music of God's future and dance to it today.' 'Zending (dus de naar buiten gericht houding van de kerk, MV) betekent het uitnodigen van alle volken van de aarde om de muziek van God's toekomst te horen en daar vandaag al op te dansen.'

Ontvang allen een hartelijke groet, ook namens Sandra en de kinderen,

Ds. Michiel Vastenhout