

Voetius 9 november 2017: Eethen en Drongelen

Diensten:

Zondag 12 november:

9.30 uur: Ds. Michiel Vastenhout (Viering Heilig Avondmaal)

18.30 uur: Ds. Michiel Vastenhout (Dankzegging Heilig Avondmaal)

- *Kinderoppas*: Bertine van Steenis en Leona de Nijs
- *Kerkauto*: Ochtend: fam. Branderhorst (tel. 351112); Avond: Arie Versteeg (tel. 352435).
- *Collecten*:

We geven onze gaven voor de diaconie, het kerkbeheer en de quotumafdracht aan de PKN. Aan de tafel is de collecte bestemd voor het werk van De Herberg in Oosterbeek.

- *Bij de diensten*:

Wat blijft het toch bijzonder dat Christus ons nodigt om samen Hem te gedenken met brood en wijn! Als we niet regelmatig dit voedsel ter versterking zouden ontvangen, zouden we de reis niet volhouden. In de notitie van prof. Muis over het Avondmaal die we tijdens de vespers lezen, worden de vele facetten van de Maaltijd tegen het licht gehouden. Zoals deze: 'Wanneer wij als gelovigen de Maaltijd van de Heer vieren, verbindt de Heilige Geest ons leven met Jezus Christus, die is gestorven, die leeft en die komt. In deze gemeenschap met Jezus Christus worden onze relaties met God, met elkaar en met de mensen en schepselen om ons heen tot in de wortel vernieuwd.' Prachtige, brood- en wijnnodige woorden! Allen welkom in de diensten, welkom aan de tafel. Ook de kinderen zijn van harte welkom in de dienst. We willen met hen voor de viering nadenken over de betekenis van het Avondmaal. We kijken uit naar een gezegende zondag.

Omzien naar elkaar:

Jessica Rochat (Hoofdveld 38) is vorige week geopereerd. Na de operatie mocht ze naar huis om te herstellen. Volgende week volgt de uitslag van gedane onderzoeken, en wordt duidelijk hoe het verdere behandeltraject zal zijn. Een spannende week dus.

Ankie Treffers (Ridder van de Merwedestraat 3) is vorige week begonnen met de chemotherapie. Een zwaar traject, dat veel van haar vraagt.

De moedervan Carola van der Schans (Eindsestraat 12) overleed vorige week. Deze week brachten ze haar als gezin naar haar laatste rustplaats. Het gemis zal de tijd die voor hen ligt pijnlijk ervaren worden.

Zo speelt er heel wat in de gemeente. Soms weten we dat van elkaar. Soms ook niet. Maar het bepaalt ons wel voortdurend bij één van de kernen van gemeente zijn: omzien naar elkaar. Natuurlijk gaat dat niet over het kennen van de laatste nieuwtjes, maar over het daad-werkelijk vragen hoe het de ander gaat. Lied 311 uit Op Toonhoogte zingt het zo:

'Draag de last die de ander buigt. Want alleen liefde overtuigt. 'Dien de minste, want zó dien jij ook Mij'. Dat is wat Jezus ons mensen zei.

Deel verdriet, daar waar tranen zijn. Steun het hart dat weet heeft van pijn. 'Troost de minste, want zó troost jij ook Mij'. Dat is wat Jezus ons mensen zei.'

Bijlage:

Bij deze editie van het kerkblad treft u een brief aan vanuit het College van Kerkrentmeesters over de verkoop van het kerkgebouw van Drongelen. Zo'n proces heeft tijd nodig, en om het te doen slagen ook een zekere beslotenheid. Op de gemeenteavond kon vrijwel alle informatie al gedeeld worden met u. Deze brief vat de weg die gegaan is afsluitend voor u samen.

Gesprekskring:

Op maandagavond 13 november komt de gesprekskring weer om 20.00 uur bij elkaar in De Hoeksteen. André van Horssen zal de avond leiden. Aan de orde komt de Inleiding en Hoofdstuk 1 uit het boekje *Adembenemend*. Lees dit vooraf door. Allen welkom!

Open Kerkendag

Zaterdag 25 november zal het kerkgebouw in Eethen van 13.00 tot 17.00 uur open zijn in het kader van de Brabantse Open Kerkendag. Uiteraard brengen we dit evenement graag onder uw en jullie aandacht. Kijk eens op openkerkenbrabant.nl Een mooie kans om in dat weekend één of meerdere

van de deelnemende kerken te bezoeken. Natuurlijk bent u ook van harte welkom in onze eigen kerk. Noteer vast dat van 14.00 tot 14.30 uur Cees de Gast zal voorlezen uit het herinneringsboek dat gemaakt is over de kerk in Drongelen. Verder zal de catering ten goede komen aan de werkvakantie van de tieners naar Moldavië. Verder info volgt, maar noteer het vast in de agenda!

Verantwoording:

Onze predikant ontving €50 voor de kerk. Dank aan de geveer!

Nascholing en vakantie:

Maandag 13 en dinsdag 14 november ben ik op Nieuw Hydepark in Doorn voor de vijfde bijeenkomst in het kader van de verplichte nascholing. Dit keer staat de predikant als voorganger (liturg en prediker) centraal. Aansluitend heb ik van woensdag 15 tot dinsdag 21 november een week vakantie. Het is voor ons als gemeente een intensieve tijd geweest, en nog. Het vormgeven van het afscheid van het kerkgebouw in Drongelen is velen niet in de koude kleren gaan zitten. En de bezinning op de toekomst van de gemeente, zoals we die samen proberen invulling te geven, roept heel wat op, zo merkten we tijdens de bijeenkomst op 23 oktober. Ook van mij als predikant heeft dit alles heel wat gevraagd, en ik kijk er dan ook naar uit om de accu wat te mogen opladen.

In deze periode kunt u voor pastorale zaken telefonisch contact opnemen met één van de ouderlingen, of mailen naar pastoraat@hervormdeethendrongelen.nl

Catechese:

In verband met mijn nascholing en vakantie is er twee weken geen catechese. We hopen jullie op 28 november weer te ontmoeten op de bekende tijden.

Kopij:

In verband met mijn nascholing dient de kopij voor het kerkblad van 16 november uiterlijk zaterdag 11 november binnen te zijn. Kopij voor het kerkblad van 23 november kunt u sturen naar scriba@hervormdeethendrongelen.nl

Ten slotte:

Ontvang allen een hartelijke groet, ook namens Sandra en de kinderen,
Ds. Michiel Vastenhouw