

Voetius 26 oktober 2017: Eethen en Drongelen

Diensten:

Zondag 29 oktober:

9.30 uur: Ds. Jasper de Koning (Alphen ad Rijn)

18.30 uur: Ds. Michiel Vastenhout

- *Kinderoppas*: Evelien van de Vendel en Diede Branderhorst
- *Kindernevendienst*: Willemieke Riphagen en Willemanda Spuijbroek
- *Kerkauto*: Ochtend: Govert Schouten (tel. 352601); Avond: Toon Nieuwkoop (tel. 352587).
- *Collecten*:

De diaconale collecte is deze zondag bestemd voor Noodhulp in Mexico. Op 7 september 2017 werd Mexico, voor de kust van de regio Chiapas, getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 8.2 op de schaal van Richter. Hierna volgden verschillende relatief zware bevingen elkaar op, ook in de al eerder getroffen gebieden. Er vielen als gevolg hiervan ruim 400 dodelijke slachtoffers. Er is grote materiële schade. Dat betekent dat in deze regentijd complete gezinnen op straat moeten slapen.

De kerk in de regio Chiapas (partner van de GZB) is een noodhulpactie gestart. Er is veel geld nodig om vooral voedselhulp te verlenen. Er is inmiddels een begin gemaakt met het in kaart brengen van de schade. Hierdoor is men beter in staat om te werken aan herstel en nieuwbouw van woningen.

De classis van Chiapas van de kerk in Mexico (Iglesia Nacional Presbiteriana de México), heeft ons gevraagd hen te steunen bij het verlenen van hulp aan de slachtoffers van de aardbevingen. De kerk helpt met voedsel en wederopbouw. Meer informatie kunt u vinden op www.project1027.nl. De tweede collecte is bestemd voor het kerkbeheer, en de derde (het wordt weer kouder buiten!) voor het verwarmingsfonds.

We bevelen de collecten van harte aan. Voor de diaconale collecte onderstrepen we als predikantsgezin. We hebben vier jaar in Chiapas mogen werken, en kennen het gebied dat getroffen is dus erg goed. Dat de kerk zich diaconaal wil inzetten, is prachtig, en mag gezien worden als vrucht op het diaconale toerustingswerk dat diverse GZB-collega's daar jarenlang hebben gedaan en nog doen. Onze financiële steun is meer dan welkom.

- *Bij de diensten*:
Zondagmorgen heb ik de dienst geruild met vriend en collega ds. Jasper de Koning, uw voormalige 'buurman'. 's Avonds hoop ik zelf de dienst te leiden. Vorig seizoen bespraken we op de Bijbelkring het boek Openbaring. Althans, we begonnen daaraan. Deze avond willen we een gedeelte uit dit bijzondere Bijbelboek op ons laten inwerken. Hoofdstuk 11 vers 1-14.
Het kinderlied in de ochtenddienst is 'Koning over alles'. Zie de website voor een link om het lied thuis vast te oefenen.
Welkom in de diensten!

Woensdag 1 november (Dankdag):

19.00 uur: Ds. Michiel Vastenhout

- *Kerkauto*: fam. Riphagen (tel. 663424).
- *Collecten*:

De diaconale collecte is bestemd voor het werk van de regionale voedselbank Altena. In de tweede en derde collecte worden uw gaven gevraagd voor het kerkbeheer, waarbij de derde de Dankdagcollecte is. Van harte aanbevolen!

- *Bij de dienst*:
Het uiten van onze dankbaarheid naar God is een basale 'karaktertrek' van een christen. De kerk kent op haar kalender de 'dankdag voor gewas en arbeid'. Voor de dienst op deze dag nodigen we u en jou van harte uit. Midden in de week een uurtje vrij maken voor God. Een mogelijkheid om dankbaar te benutten! Welkom!
Let op! In verband met de dankdag is er deze week geen catechese. Op 7 november hopen we elkaar weer te treffen.

Zondag 5 november:

9.30 uur: ds. Krijn Hage (Breukelen)

- *Kinderoppas:* Ilona van der Kolk en Emma Schüller
- *Zondagschool:* Monique Branderhorst
- *Kerkauto:* Jan Branderhorst (tel. 351112).
- *Collecten:*

We delen van wat God ons heeft gegeven in de collecten. De diaconale collecte is de najaarszendingscollecte voor het werk van de GZB.

Miljoenen mensen hebben in Zuidoost-Azië het Evangelie nog nooit gehoord. In de landen in deze regio is zending vaak lastig of zelfs verboden. Toch is hier iets in beweging en wil de GZB graag meer zendingswerkers naar deze regio uitzenden.

David en Grea van der Lee zijn recentelijk uit Thailand teruggekeerd en vertellen over hoe God in deze regio werkt: "Zeven jaar geleden kwamen we in Nong Rua wonen. We wisten dat er één christelijke vrouw in ons werkgebied woonde. Dit bleek onze overbuurvrouw oma Bua te zijn! Nu, zeven jaar later, is er een kleine gemeente ontstaan. Dankzij de vele teams die in de afgelopen jaren geholpen hebben, zijn we in de meeste dorpen geweest om folders uit te delen en over de Heere Jezus te vertellen. Het zaad is op zoveel plekken in het gebied Nong Rua gezaaid en heeft ook vrucht gedragen."

Miljoenen mensen in Thailand en andere landen in Zuidoost-Azië hebben het Evangelie nog nooit gehoord. Ze zijn boeddhist en leven vaak in angst. Het zendingswerk is hier niet gemakkelijk, maar toch geloven we dat alle mensen in Zuidoost-Azië het Evangelie nodig hebben. Daarom wil de GZB meer zendingswerkers naar deze regio uitzenden. Uw gebed en financiële steun hiervoor zijn onmisbaar!

De tweede collecte is bestemd voor het kerkbeheer, en de derde voor de quotumafdracht aan de landelijke kerk. We bevelen ook deze collecten van harte bij u en jullie aan.

- *Bij de dienst:*

Deze zondag is uw oud-voorganger ds. Krijn Hage in ons midden. Het kinderlied dat we dan zingen is 'Heer, U kent mij als geen ander'. Zie de website.

Een goede zondag gewenst!

Omzien naar elkaar:

Bij zr. Jessica Rochat (Hoofdveld 38) is vorige week inderdaad borstkanker vastgesteld. Een heftig bericht. Begin november zal ze worden geopereerd, waarna bestralingen zullen volgen. We bidden voor Jessica en haar gezin in deze tijd waarin er veel op hen afkomt.

We leven ook mee met anderen die kampen met zorgen van lichamelijke, psychische of geestelijke aard. De draagkracht van ons mensen is vaak groot, maar zeker niet eindeloos. Wat er op ons af kan komen, kan ons teveel worden. In een wereld waarin mensen steeds meer op zichzelf lijken te zijn aangewezen, kan de kerkelijke gemeente iets bieden dat schaarser wordt: omzien naar elkaar. Zondagavond speelde de muziekgroep in de dienst die ik elders leidde het lied 'Familie', dat we hier ook geregeld zingen: 'Hoe mooi en hoe heerlijk als wij als familie, als broers en als zussen, om elkaar geven.' Woorden uit psalm 133. Woorden die het verdienen om concreet gemaakt te worden in het alledaagse (gemeente)leven.

Rond de viering van het Heilig Avondmaal:

Vesper: Op zondag 12 november mogen we als gemeente weer de Maaltijd van onze opgestane Heer vieren. Woensdag 8 november bent u daarom van harte welkom om de vesper bij te wonen die we houden als voorbereiding op deze viering van het Avondmaal. We komen om 20.00 uur samen in de kerk. De vesper duurt ongeveer een half uur.

Censura Morem: Verder wijzen we u in verband met onze voorbereiding op het Avondmaal het Censura Morem noemen. In de kern is dat een mogelijkheid die de kerk biedt om als gemeentelid een pastoraal gesprek te voeren over (zondige) situaties in het leven die het deelnemen aan het Avondmaal in de weg staan. We hebben daar niet een vast moment voor, maar in de week voorafgaand aan de viering kunt u onze predikant daarvoor benaderen. Uiteraard is het ook mogelijk

met hem in gesprek te gaan over andere vragen die er bij u of jullie leven rond het vieren van het Avondmaal, en uw deelname daaraan.

Danken: Dat we als gemeente van Christus dankbaar zijn voor het vieren van de Maaltijd behoeft geen betoog. We uiten dit als we aan tafel komen, en ook tijdens de avonddienst op 12 november geven we daar vorm aan. Deze keer geen zangdienst, maar een reguliere dienst, waarin uiteraard wel gezongen wordt!

Al duurt het nog even, we zien uit naar een mooie, bemoedigende viering van het Avondmaal!

Jeugdwerk:

We herinneren alle betrokkenen bij het jeugdwerk (nevendienst, zondagsschool en clubwerk) aan de vergadering die we op 8 november houden. Aanvang: 20.30 uur in De Hoeksteen. De laatste keren waren er veel afmeldingen op het laatste moment. We vragen jullie de avond dit keer vrij te houden. Ook de leiding van KND en ZS van harte welkom. We bespreken o.a. het gebruik van een nieuwe methode, dus een extra reden er te zijn. Allen welkom!

Kerkenraad:

Op 6 november vergadert de kerkenraad. We bespreken dan o.a. de stand van zaken rond het gebouwenbeheer in Eethen met het College van Kerkrentmeester en de projectgroep. Uiteraard bespreken we ook de 'opbrengst' van de bezinning op de gemeenteavond deze week, waar we dankbaar op terugkijken. We vragen uw voorbede voor onze vergadering.

Collectemunten:

Op dinsdagavond 7 november kunt u van 19.00 tot 19.30 uur terecht bij br. Andries van Klij, die in de consistorie van Eethen de collectemunten voor u klaar heeft liggen.

DVD Afscheid Drongelen:

We herinneren u aan de gemaakte DVD. Voor € 5 kunt u er één bestellen. Een telefoontje of mail naar Andries van Klij volstaat. info@adviesanders.nl of 06-30737199. Betaling volgt bij levering.

Inventaris kerkgebouw Drongelen:

Aan gemeenteleden wordt gelegenheid gegeven om op zaterdag 28 oktober a.s. van 9.30 tot 12.00 uur te komen kijken en inventaris te kopen van de kerk in Drongelen. Welkom!

Ten slotte:

Ontvang allen een hartelijke groet, ook namens Sandra en de kinderen,
Ds. Michiel Vastenhout