

Voetius 19 oktober 2017: Eethen en Drongelen

Diensten:

Zondag 22 oktober:

9.30 uur: Ds. Michiel Vastenhout (Doopdienst/ Welkomstdienst VBW)

- *Kinderoppas*: Daniëlle Lankhaar en Marissa de Haan
- *Kerkauto*: Lucy van Veldhuisen (tel. 351593).
- *Collecten*:

We geven deze zondag onze gaven in de eerste collecte voor de diaconie, en in de tweede en de derde voor het kerkbeheer. Van harte aanbevolen!

- *Bij de dienst*:

Zondag is de welkomstdienst na de Vakantie Bijbelweek. Dat betekent dat we veel kinderen die de VBW bezochten én hun ouders in de dienst hopen te verwelkomen. Daarnaast is het een bijzondere dienst, omdat Zef van der Velden wordt gedoopt. Ook voor hem is het een welkomstdienst, want we kunnen de doop opvatten als een welkom in Gods familie!

We kijken uit naar een mooie dienst. Allen dus van harte... welkom!

Omzien naar elkaar:

Zr. Jessica Rochat (Hoofdveld 38) maakt een spannende tijd door. Vorige week werd bij haar een knobbeltje ontdekt dat zou kunnen duiden op een vorm van borstkanker. Een heftig bericht! Afgelopen dinsdag ontving ze de uitslag van het gedane onderzoek. We hopen dat die uitslag mee mocht vallen. En als het anders is, bidden we om kracht en Gods nabijheid in de zware weg die Jessica en haar gezin dan hebben te gaan.

Het leven in al z'n ruwheid en rauwheid doet ons vragen stellen. Vragen over God. De Bijbel leert ons ook vragen te stellen áán God. Juist als we geloven dat Hij geen verre, afstandelijke God is. Juist als we het van niemand anders dan van Hem verwachten. De dichter van Psalm 43 richt zich zó tot God. We delen de woorden van De Nieuwe Psalmberijming:

1. God, laat de waarheid triomferen. Bewijs dat ik onschuldig ben. Wil U tegen de schurken keren die mij bedriegen en kleineren. Treed op als rechter, tuchtig hen. Laat zien dat ik U ken.
2. Bent U mijn God niet, mijn vertrouwen? Waarom laat U het dan zo gaan? De vijand blijft me maar benauwen. Ik vul mijn dagen slechts met rouwen. Nog even en ik ga eraan. God, haal mij hier vandaan.
3. Leid mij uw hoge woning binnen. Dan is de tijd van strijd voorbij. Als U mij zo laat overwinnen, dan kan mijn hart opnieuw beginnen. Dan zal ik zingen, vrij en blij: U bent er ook voor mij.
4. Ziel, waarom ben je neergebogen? Waarom onrustig, vol verdriet? Houd Gods betrouwbaarheid voor ogen. Je zult Hem zeker weer verhogen. Hij ziet je, Hij vergeet je niet: zing een verlossingslied.

Gemeenteavond:

We nodigen u en jou van harte uit om de gemeenteavond op 23 oktober bij te wonen. Samen willen we in gesprek gaan over de weg die we als gemeente in de nabije toekomst willen gaan. Ieders inbreng wordt meer dan op prijs gesteld. We rekenen op uw komst. De kerkenraad

DVD Afscheid Drongelen:

Door PST Videografie uit Papendrecht zijn tijdens het afscheidswEEKEND van de kerk van Drongelen foto's en opnames gemaakt. De foto's staan inmiddels op de website onder 'foto's'. Ook is de DVD die van het weekend gemaakt is klaar. Zondagmorgen laten we een kleine impressie hiervan zien. Er liggen dan ook intekenlijsten achterin de kerk. Voor € 5 kunt u een DVD bestellen. Een telefoontje of mail naar Andries van Klij kan ook. info@adviesanders.nl of 06-30737199.

Inventaris kerkgebouw Drongelen:

Het proces van verkoop van het kerkgebouw van Drongelen nadert het einde. We hopen u daar zondag in de dienst meer over te kunnen vertellen. We zoeken nu als College van Kerkrentmeesters naar een goede bestemming voor de inventaris van de kerk. Het gaat daarbij om de kerkbanken, tafels, stoelen, elektronisch orgel, geluidsinstallatie e.d. We willen allereerst gemeenteleden de gelegenheid geven om spullen te kopen. Er is een inventarislijst opgesteld die a.s. zondag achterin de kerk ligt. Aan gemeenteleden wordt gelegenheid gegeven om op zaterdag 28 oktober a.s. van 9.30 tot 12.00 uur te

komen kijken en inventaris te kopen. Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Andries van Klij (06 – 30 73 71 99) of Govert Schouten (06 – 54 24 77 75). Het CvK

Verantwoording:

Onze predikant ontving € 10 en € 50 voor de kerk. Dank aan de gevers!

Kopij:

De editie van het kerkblad die volgende week verschijnt, bestrijkt in verband met de dankdag twee weken. Hou daar rekening mee bij het aanleveren van evt. kopij.

Citaat over stilte:

Wij westerse mensen maken ons vaak erg druk. Juist vanuit het geloof is het bevrijdend te horen dat we ons over van alles en nog wat niet meer druk hoeven te maken. We hoeven ons voor God niet meer waar te maken, en dat te weten geeft ook ontspanning in de relaties met onze medemensen. Om ons daarvan bewust te zijn is het goed om regelmatig stil te zijn. Ik vond daarover in *Woord&Weg* een mooi citaat: 'De ziel is gebaat bij stilte. Je van tijd tot tijd terugtrekken, als eb na vloed, is nodig om de stilte haar plaats te laten vinden in de onderstroom van je leven. In de leegte van de stilte krijgt de ziel de ruimte.' (zie ook bidindebinnenkamer.nl)

Ten slotte:

Ontvang allen een hartelijke groet, ook namens Sandra en de kinderen,
Ds. Michiel Vastenhout