

Voetius 5 oktober 2017: Eethen en Drongelen

Diensten:

Zondag 8 oktober:

9.30 uur: Ds. Michiel Vastenhout (Themadienst)

18.30 uur: Ds. Michiel Vastenhout (Zangdienst)

- *Kinderoppas*: Nelleke van der Velden en Christa van Helden
- *Zondagsschool en kindernevendienst*: Ingrid van den Herik e.a.
- *Kerkauto*: Ochtend: Andries van Klij (tel. 351885); Avond: Arie Versteeg (352435).
- *Collecten*:

We delen deze zondag van wat we van God ontvangen hebben in de collecten die bestemd zijn voor de diaconie, het kerkbeheer en het onderhoudsfonds. Van harte aanbevolen!

- *Bij de diensten*:

Deze maand is het 500 jaar geleden dat Maarten Luther zijn 95 stellingen aan de deur van de slotkerk in Wittenberg spijkerde. Deze zondag staat in het teken van Reformatie 500. We gaan 's morgens met elkaar na wat de belangrijkste inzichten van de Reformatie tóen (de zogenaamde 'sola's) ons nú te zeggen hebben. Immers, de Reformatie is geen monument van steen of staal, maar een zandsculptuur die zich steeds laat vernieuwen.

Deze zondag gaan de kinderen van de zondagsschool én de kindernevendienst samen naar de consistorie. Het gaat dan ook over Maarten Luther. We zingen daarna in de kerk een toepasselijke kinderlied 'Als je maar op God vertrouwt'. Er staat een filmpje van op de website.

's Avonds is er een zangdienst. Één van de motto's van de Reformatie was 'God alleen de eer'. Achter op de bundel Op Toonhoogte staat een spreuk van Luther: 'Telkens wanneer het nuttig is zou ik alle klokken maar laten luiden, alle orgels laten dreunen en alles geluid laten maken waar geluid in zit.' Toe maar! Reden genoeg om samen God te loven. We zingen deze dienst psalmen, maar doen dat vanuit diverse berijmingen en muziekstijlen. Want ook het zingen van de psalmen laat zich steeds vernieuwen!

Allen van harte welkom in de diensten.

Vakantie Bijbel Week:

Over een paar weken gaan we van start met de VBW! Maandagmorgen 16, dinsdagmorgen 17, en woensdagmiddag 18 oktober gaan we een mooi programma draaien met als thema '(T)op survival', voor de kinderen van 4 - 12 jaar in De Hoeksteen. De persoonlijke uitnodiging valt deze week op de mat :-). Op dinsdagavond komt er een informatieve avond voor groep 8 en de jongelui van de middelbare school, waarin een wijkagent uit de gemeente Aalburg zal spreken over de gevaren van drugs en alcohol in onze regio. Later volgt meer info. Wilt u/jij zich nog aanmelden als helpende hand op de VBW? Doe dit dan bij Ingrid vd Herik, 06-30360040.

Slaatjesactie:

Aankomende vrijdagavond, 6 oktober, komen we bij u langs met overheerlijke slaatjes! De slaatjes kosten €1,50 per stuk, en de opbrengst komt ten goede aan het werk van de VBW. Vanaf 17.30 kunt u ons aan de deur verwachten. We hopen op een mooie opbrengst!

Leeskring:

Op woensdagavond 25 oktober houden we om 20.00 uur een leeskring waarop we het boek *Winter in Gloster Huis* bespreken. Dit is geschreven door Vonne van der Meer, en zij stelt in deze roman de thematiek van het (zelfgekozen) levenseinde aan de orde. Ook als u zich niet opgaf voor de leeskring, kunt u uiteraard deze avond als 'losse' avond bezoeken. Het is alleen zaak vooraf het boek gelezen te hebben. Laat via een mailtje naar opgave@hervormdeethendrongelen.nl even weten voor 21 oktober dat u meedoet. Dan kunnen we kijken waar de avond gehouden gaat worden.

Gesprekskring:

Maandag 9 oktober en woensdag 11 oktober komt de (jongeren)gesprekskring weer bij elkaar. Allen van harte welkom!

Op maandag stellen we samen een programma vast voor dit seizoen. Deze avond verdiepen we de themadienst van zondagmorgen, en lezen we teksten van Luther, en praten we erover door wat die ons vandaag te zeggen hebben.

Het is nog de vraag of de jongerenkring voldoende leden heeft om dit seizoen van start te kunnen gaan. Ben je tussen de 20 en de 39 en wil je meedoen? Laat het even weten bij onze predikant, en wees welkom in de pastorie op 11 oktober.

Gelegenheidskoor kerst:

Voor de zangers en zangeressen onder ons is er goed nieuws! Als gelegenheidskoor mogen we gaan optreden in de kerstnachtdienst op 24 december. We zullen ongeveer 8 keer repeteren, op dinsdag- en zondagavonden, te beginnen op zondagavond 22 oktober a.s. Wilt u/jij je opgeven, of heeft u/jij behoefte aan meer info, laat me dat dan z.s.m. weten. Koorervaring is zeker geen vereiste; ik hoop op enthousiaste zangers die de Kerstboodschap willen uitdragen. U/jij kunt zich t/m 20 oktober opgeven per mail (sandravastenhout78@gmail.com), per app (06-53303203), of gewoon tijdens een praatje :-). Hartelijke groet, Sandra Vastenhout

Actie Schoenendoos:

Vanaf zondag liggen achterin de kerk folders klaar om een schoenendoos te vullen voor kinderen in ontwikkelingslanden. De dozen kunnen voor 1 november worden ingeleverd bij Bertine van Steenis (Wilgenstraat 16) of op de PWA-school. De transportkosten van € 5 per doos komen voor rekening van de diaconie!

Dorcas:

De Dorcas kledingwinkel in Brakel is op zoek naar goede kinderkleding om te verkopen in de winkel. Met de opbrengst ondersteunen we projecten van Dorcas in Afrika en Oost-Europa. Inleveren kan bij Riet Schouten, C. Branderhorststraat 22.

Verantwoording:

Bij het bezorgen van de Bijbels in Gewone Taal in Drongelen ontving de kerkenraad € 10 voor de kerk. Dank aan de gevers!

Collecten: Diaconale collectes september: € 149,94 (Diaconie), € 74,40 (Plaatselijk jeugdwerk), € 789,37 (Noodhulp), € 66,95 (Schuilplaats), € 103,30 (Herberg), € 122,80 (Zendingsbus Drongelen)
Collectes kerkbeheer september: € 744,12 (Kerkbeheer), € 102,10 (Pred.plaats), € 71,73 (Quotumafdracht), € 270 (Boekenverkoop), € 529,10 (Collecte afscheid kerkgebouw Drongelen).
Hartelijk dank!

Ten slotte:

Ontvang allen een hartelijke groet, ook namens Sandra en de kinderen,
Ds. Michiel Vastenhout