

Voetius 28 september 2017: Eethen en Drongelen

Diensten:

Zondag 1 oktober:

9.30 uur: Ds. Michiel Vastenhouw (Opening winterwerk)

- *Kinderoppas*: Hanneke Meijvogel en Willemieke Riphagen
- *Kerkauto*: Jenny van den Herik (tel. 351664).
- *Collecten*:

De diaconale collecte is op deze Israëlzondag bestemd voor Yad Elie. Al vele jaren is het CIS (Centrum voor Israelstudies) betrokken bij het werk van de stichting Yad Elie in Jeruzalem. Deze stichting is in 2002 opgericht door Marion Kunstenaar, een van oorsprong Nederlandse Jodin, in nagedachtenis van haar man Elie, wiens hart altijd uitging naar de kinderen van Jeruzalem. Marion kwam in die tijd in aanraking met een schoolkind dat in de pauzes niet net zoals zijn klasgenootjes buiten ging spelen, maar binnen bleef om de restjes van de andere leerlingen op te eten. Al gauw kwam ze erachter dat er nog veel meer kinderen in zeer arme omstandigheden opgroeien in Jeruzalem en ze besloot hier werk van te maken. Met haar herinneringen aan de hongerwinter had ze voor ogen: geen kind mag honger lijden! Ze begon geld in te zamelen om maaltijden te kunnen verstrekken aan een grote groep kwetsbare kinderen in Jeruzalem. Bijzonder is dat ze nooit onderscheid heeft willen maken maar zowel Joodse als Arabische kinderen ging helpen. Het werk is inmiddels enorm uitgebreid. Niet alleen worden nog steeds bijna dagelijks aan honderden kinderen maaltijden verstrekt, maar via het Eat, Grow, Learn programma wordt dit ook gecombineerd met educatieve programma's over gezond eten, worden er schooltuinen aangelegd en wordt het eten zelf bereid in schoolkeukens. Meer informatie kunt u vinden op: www.centrumvoorisraelstudies.nl

De tweede collecte is bestemd voor het kerkbeheer, en de derde voor de quotumafdracht aan de landelijke kerk. Alle collecten bevelen we van hart bij u en jullie aan.

- *Bij de dienst*:

Deze zondag is de opening van het winterwerk. Volgende week zullen de activiteiten van vorming en toerusting, zoals clubwerk, kringwerk en catechisatie weer beginnen. Mooi dat we de mogelijkheid hebben om in alle vrijheid samen te komen om ons geloof te verdiepen! Uiteraard hopen we dat we u en jullie bij deze activiteiten zullen ontmoeten.

Deze zondag is het ook Israëlzondag. De eerste zondag van oktober staat in onze kerk in het teken van onze verbondenheid met het volk Israël. We zetten de dienst in met Psalm 122, en lezen Micha 4 en Romeinen 15. De focus ligt op de betekenis van de stad Jeruzalem voor het christelijke geloof.

Aan de dienst wordt muzikaal meegewerkt door de muziekgroep Concrete uit Sprang-Capelle. Samen met hen zingen we een aantal prachtige liederen.

Na afloop willen we met elkaar (dus jong én oud!) creatief het thema verwerken in De Hoeksteen. Uiteraard kunnen we ook napraten over de dienst en daarbij samen koffiedrinken.

We hopen u en jullie te ontmoeten in de dienst en daarna. Welkom!

Omzien naar elkaar:

Overleden: Zondag 24 september overleed op 82-jarige leeftijd onze broeder Jacobus Arij (Koos) Fluit. Hoewel het de laatste tijd lichamelijk minder goed met hem ging, kwam zijn overlijden onverwachts. Bijna twee jaar kampte hij met de gevolgen van de hersenbloeding die hem had getroffen. Een zware tijd, voor hemzelf en voor zijn naasten, vooral voor zijn vrouw Klaasje. Voor haar is zijn overlijden een enorme klap, na zoveel jaar samen lief en leed te hebben gedeeld.

Op de rouwkaart staan woorden uit Johannes 14 vers 2: 'In het huis Mijns Vader zijn vele woningen; anderszins zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om u plaats te bereiden.' Deze woorden waren grond onder de voeten van onze broeder, en ze gaan nu mee met zijn dierbaren. Ook als we deze week samenkomen om broeder Fluit naar zijn laatste rustplaats te brengen.

De afscheidsdienst vindt plaats op vrijdag 29 september om 11.00 uur in de hervormde kerk van Veen, waarna de begrafenis op het kerkhof in Veen zal plaatsvinden. We nodigen u als gemeente uit hierbij aanwezig te zijn. Zondagmorgen zullen we onze broeder in de dienst gedenken.

We wensen zuster Fluit, de kinderen, klein- en achterkleinkinderen Gods nabijheid toe in deze week van afscheid nemen. Een lied zingt: 'Houd mij vast, laat Uw liefde stromen. Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart. Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend. Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest, en de kracht van Uw liefde.'

Start activiteiten winterwerk:

Catechese: Dinsdag is de eerste keer dat we als catechesegroepen bij elkaar komen. On Track om 16.30 uur, Leer&Leef om 19.00 uur en Follow Me om 20.00 uur. Welkom!

Club Benjamin: Woensdagavond komt jeugdclub Benjamin om 18.00 uur bij elkaar in De Hoeksteen. Kinderen uit groep 3, 4 en 5 zijn van harte welkom! Op de flyer die is bezorgd als uitnodiging voor het winterwerk staat per abuis vermeld dat kinderen uit groep 5 ook club Special Nights kunnen bezoeken. Deze clubs is bedoeld voor kinderen van groep 6, 7 en 8. Kinderen uit groep 5 zijn dus woensdag van harte welkom op club Benjamin!

Themadienst 8 oktober:

Deze zondag willen we in de diensten aandacht besteden aan het feit dat het deze maand 500 jaar geleden is dat Maarten Luther zijn 95 stellingen aan de deur van de slotkapel in Wittenberg spijkerde. Dit luidde het begin van de Reformatie in. We willen vooral ontdekken hoe dingen die toen ontdekt zijn ons als gemeente kunnen leiden bij het nadenken over gemeente zijn nú en in de toekomst.

Collectemunten:

Op dinsdagavond 3 oktober kunt u van 19.00 tot 19.30 uur terecht bij br. Cock van Wijk, die in de consistorie van de kerk de collectemunten voor u klaar heeft liggen.

Kerkenraad:

A.s. maandag vergaderen we als kerkenraad. Het is een vergadering waarin we vooral tijd nemen voor bezinning op de weg die God ons wil wijzen voor de nabije toekomst. In het verlengde van deze vergadering ligt de gemeenteavond op 23 oktober, waar deze vraag ook aan de orde zal komen. Nu al nodigen we u en jou van harte uit voor deze avond. Ook vragen we uw gebed voor onze vergadering van maandagavond.

Verantwoording:

Onze predikant ontving twee keer €20 voor de kerk. Hartelijk dank aan de gevers!

Ten slotte:

Ontvang allen een hartelijke groet, ook namens Sandra en de kinderen,
Ds. Michiel Vastenhout